



En öppen dörr...



Nyhetsbrev från Fabio och María Zuglián, Arnhemland 8.11.2014

"Silly season"

November. Årstiden då temperaturen och luftfuktigheten stiger, tills det efterlängtnade regnet till slut sätter in (ofta kring eller efter jul). Här kallas den här årstiden för "silly season", för det kan vara svårt att stå ut med hettan och luftfuktigheten (som stiger till över 100 %), och folk blir ofta lättretliga och trötta. Tyvärr är det uteslutet att bada i havet den här årstiden trots att frestelsen är stor när man ser vackra sandstränder som den vi besökte för en vecka sedan – se bilden intill. Men vetskapen om de faror som lurar får en snabbt på andra tankar. Förutom saltvattens krokodilernas ständiga närvaro, finns det den här tiden en stor risk att bli stungen av de dödligt giftiga maneterna i vattnet. Så simning i havet uteslutet. Men den här årstiden har också sina goda sidor: vår stora favorit är alla andra sorters vattenlekar. Som på alla platser, så gäller det att fokusera på det positiva: Barnen älskar alla slags vattenlekar, vi simmar ofta i stadens ute simhall -man kan få en egen nyckel så man kan komma och gå som man vill! Förra veckan ordnades jippon för barn med brandkårens vattenslang, och en annan dag riggades det upp en lång en hemmagjord vattenrutchbana. Och kvällsduschen består till barnens förtjusning ofta av vattenlekar på trampolinen ute på gården.



Box Jellyfish Safety

DANGER

Box Jellyfish occur in these waters. Their stings can be deadly. Serious stings have occurred throughout the year. Take vinegar to the beach and when boating.

October - May
Jellyfish are common.
• Do not enter the water.

June - September
Jellyfish are less common but serious stings have occurred during this period.
• Be cautious if swimming and preferably wear protective clothing - especially children.

First Aid

Symptoms	Treatment
- Irritation and itchy skin	1. Remove victim from water
- White stings adhering to skin	2. Monitor airway, breathing and circulation
- Red or purple weals appearing on the skin	3. Remove jewellery if necessary
	4. Flood stings with vinegar for at least 30 seconds
	5. Use hot packs for pain
	6. Keep victim calm and still
	7. Call 000 for an Ambulance or transport to hospital

Övåntat bönesvar!

Maria, som sedan februari jobbat som sjukskötare, har på senaset tiden varit frustrerad över att hon fått så få skift som inhoppare på sjukhuset. I oktober månad fick hon bara ett skift under hela månaden, vilket inte ens betalar dagis utgifterna för Leyla. Det kan vara lite

knepigt med skiftesjobb när man har barn (och Fabio är ofta borta hela dagen), vilket begränsade henne till att göra endast morgonturer. Vi bad att Gud skulle öppna en dörr för något mer permanent jobb, och bönesvaret överträffade alla förväntningar!!! I byarna här omkring finns det ett par stycken hälsostationer, och de ringde för ett par veckor sedan och erbjöd Maria ett permanent deltidsjobb. Hon kan jobba under skoltid så hon kan vara hemma med barnena när de kommer från skolan, hon kan fokusera mera på att förebygga sjukdom än på att behandla symptom, hon har automatiskt helger och högtider lediga. Inte nog med det, hon kommer att jobba tillsammans med en annan kristen sjukskötare, och hennes goda aboriginska vän Patricia (som hon lärde känna under tiden i Numbulwar) har just övertagit rollen som chef för hälsostationen!!! Det känns nästa för bra för att vara sant. Maria stortrivs på jobbet där hon nu varit i två veckors tid. Hon hoppas att det här jobbet skulle hjälpa henne att lära känna människor, att lära sig mera språk, och att få vara ett stöd för Patricia i hennes nya roll.

Flanellograf och läsplattor!



En av kvinnorna i byn Birritjimi (10 km hemifrån) har bett Maria om praktisk hjälp för att dra barnmöten på fredag kvällar. Vi berättar en bibelhistorie med hjälp av flanellograf, färglägger bilder och lyssnar till musik. Det har varit roligt att se hur gärna våra barn leker tillsammans med dem, trots språk och kultur barriärer.

Fabio håller som bäst på att planera evangelisationsresor tillsammans med några kollegor till ett par av de isolerade

”hemorterna”, Gangan och Gurrumurru, dit lokalbefolkningen har inbjudit dem för att evangelisera och för att uppmuntra de kristna. De kommer att visa en video ”Manymak Dhäwu” (=De goda nyheterna) som MAF producerat tillsammans med aboriginerna härifrån. MAF har också donerat ett antal läsplattor, fullt laddade med kristet material (så mycket som möjligt på deras eget språk), till några nyckelpersoner i byarna, så att isolerade troende kan ha tillgång till kristen undervisning. Här i MAFs högkvarter försöker man ständigt tillverka mera material på deras eget språk Yolngu Matha i samarbete med de lokala kristna.



Att älska barmhärtighet

Den senaste tiden har jag (Maria) grubblat en del på vad som är värt att sätta tid och energi på, då det finns så många behov och så mycket man kunde göra. Jag har upplevt att Gud utmanat mig att se livet från hans perspektiv genom följande bibelvers från Mika 6:8.

”Vad begär väl Herren annat av dig än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet, och vandrar i ödmjukhet med din Gud?”

Att ”älska barmhärtighet”... Det är lätt att älska rättvisa, att bli upprörd över sådant som är fel (speciellt om jag själv är offret) och kräva förändring. Och visst behövs det ibland. Men den senaste tiden har jag upplevt Guds tala till mig ”Du hatar ofta det jag hatar (synd), och det är bra. Men kan du älska det jag älskar (barmhärtighet)?”

Vi kristna borde vara minst lika ivriga att visa barmhärtighet som att kämpa för rättvisa... när Jesus gick omkring på jorden förvånades folket ständigt över hans barmhärtighet mot syndare, mot dem som minst skulle ha förtjänat det. De religiösa retade sig på det, och syndare drogs till honom.

Vi, som fått ta emot så mycken barmhärtighet, så mycket som vi verkligen inte förtjänat, vi borde vara ivriga att ta varje tillfälle vi får att slösaktigt ge av samma barmhärtighet till andra.

Bibeln är rätt klar på att om vi INTE är villiga att visa barmhärtighet (och jag säger det med en viss bävan och självrannsakan) så är det ett tydligt bevis på att vi inte själva har tagit emot Guds barmhärtighet. Med andra ord, en ”obarmhärtig kristen” är en ren själv motsägelse, och en mänska som i längden väljer en sådan livsstil är kanske inte någon verklig kristen alls?!!



Några av våra många orsaker till tacksamhet..



Marias nya jobb, som känns som en fullträff!!!

Barnmötena på fredagskvällarna!

Marias två veckors semester i Finland för att fira syster Hannas bröllop. Det var underbart att ha tid att hinna träffa och hinna sitta och prata med familjen, utan trötta jetlaggade barn som klänger sig fast vid mig! Jag är tacksam för att ha fått vara med! På bilden alla syskon samlade!

Tack för fortsatt hälsa!!! Det är skönt att investera tiden i annat än att vara sjuka, och vi är tacksamma över att ha fått vara friska största delen av året! Tack till er som bett för oss.

Böneämnen:

Be om krafter för den hetaste tiden på året som ligger framför.

Fortsätt att be för vår ansökan om att bli fosterföräldrar, vi väntar fortfarande på besked.

Be för bibelstudierna för kvinnor; Maria blir regelbundet ombedd att dra dem, men när hon kommer till byn är folk ofta "upptagna", och har inte tid. Det går åt mycket tid och energi för ett ofta obefintligt resultat.



Be att vi kristna skulle älska barmhärtighet till den grad att vi knappt kan bärga oss att få visa samma barmhärtighet till dem som syndat mot oss!

Be för Marias nya jobb, att hon skulle få vara till välsignelse för både patienter och personal.

Be för våra barn när deras vänner en efter annan flyttar iväg från staden. Be att det skulle dra barnen närmare Gud och all de skulle vara mera medvetna om att det finns En som lovat att aldrig lämna oss.

Be om beskydd för relationer; i äktenskapet, i familjen, med vänner, kollegor och med aboriginerna.

"Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge - och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den." Kol 4:3-4

Med önskan om Guds ljus och värme i höstmörkret i Norden!

Fabio, Maria, Linda Luca och Leyla

