

# PÅ VÄG

INFORMATION- OCH SAMFUNDSTIDNING FRÅN MISSIONSKYRKAN I FINLAND 1/2024



**Guyana i  
våra hjärtan**

**Ungdomskvällar  
i Borgå**

**Livet och tron**

**Sommar-  
konferensen**

**Mission  
Församlingar  
FMU  
MKF-info**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GUYANA I VÅRA HJÄRTAN s. 4-9



## ROGERS RUTA s. 3

Hur kommer man till himlen?

## MISSION s. 4-15

Guyana i våra hjärtan

Vill du bli skolsponsor?

Per Bymans lärning

Framtiden för familjen Sandås

Afghanistan och projektet i Lal

## FÖRSAMLINGAR s. 15-19

Aktuellt från Ebeneserkyrkan

Ungdomskvällar i Borgå

Livet och tron

Lilla bocken Bruse växer upp

## FMU s. 20-23

Ett hjärta för barn och unga

Hälsningar från FMU

## SOMMARKONFERENSEN s. 24-31

Konferensinfo

Rauno och Minna vill dela Gud i vardagen

I bön och tjänst för staden

De fokuserar på barnen och familjerna

## IN MEMORIAM s. 32-33

Märt Saar

Folke Gull

## PÅSKINSAMLING s. 34

## PÅSKKRYSS s. 35

## MKF-INFO s. 36

UNGDOMSKVÄLLARI BORGÅ s. 16-17



# PÅ VÄG

## UTGIVARE

Missionskyrkan i Finland, MKF

## KONTAKTUPPGIFTER

Missionskyrkan i Finland

Fredsgatan 37

06100 Borgå

tel: 050-5272285

epost: info@mkf.fi

## INBETALNINGSUPPGIFTER

### Bankkonto:

IBAN: FI57 4055 1020 2570 71

Swift/BIC: HELSFIHH

### MobilePay:

55058

*Ange i meddelandefältet till vilket ändamål din gåva skall gå (t.ex. bistånd, mission, Evangelistmissionen eller MKF:s allmänna arbete). Alla gåvor och bidrag är anonyma (utom för ekonomiansvariga). Tack för din gåva!*

## Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland:

RA/2021/1616

Landskapet Åland:

ÅLR 2021/10685

## ANSVARIG UTGIVARE

Roger Andersson

## PRODUKTION

MKF och SSM Design

## REDAKTÖRER OCH

## TEXTREDIGERARE

Roger Andersson

Seth Jacobson

Markus Linde

Stefan Salonen

Sabina Söderlund-Myllyharju

## TRYCK

PunaMusta Oy

## PÄRMBILD

Roger Andersson

*Bladet kommer ut 1-3 ggr/år och distribueras gratis till medlemmar i MKF:s församlingar och till andra intresserade.*

# Hur kommer man till himlen?



**Ofta då telefonen ringer och det är ett obekant nummer** är det fråga om försäljare. Men visst svarar man i alla fall för att sedan snabbt avböja erbjudandet om nytt elavtal eller ny tidningsprenumeration.

**Härom veckan då det ringde var jag igen inställd på att lyssna artig** och sedan lika artig snabbt avsluta samtalet. Men den späda rösten jag hörde kombinerat med tissel och tasslet i bakgrunden gjorde att jag blev kvar och lyssnade.

**"Hej. Hur kommer man till himlen?" frågade den unga rösten.** Jag hade svårigheter att snabbt växla om från elavtal till evighetsfrågor. Det visade sig vara fråga om en gymnasieklass som skulle göra ett skolarbete kring just denna viktiga fråga, och nu ringde man upp representanter för olika religioner och trosriktningar.

**Jag blev positivt berörd av denna möjlighet att få vara med i skoluppgiften.** Rätt svar på religionstimmar (och i gudstjänster) är väl Jesus, men jag förstod att ungdomarna ville ha ett litet längre svar. Jag bad försynt om att få återkomma i textform om någon dag. De var artiga och snälla trots tisset och tasslet, och rösten meddelade att klassen ser fram emot att få höra min version av temat.

**Sedan glömde jag bort mitt uppdrag.**

**Dagarna gick och blev till nästan två veckor innan jag sent en kväll kom på** vad jag lovat. Snabbt sände jag en ursäkt och en undran om Missionskyrkan i Finland ännu hinner ge sin version av hur man kommer till himlen. Klassen svarade att det går riktigt bra, presentationen var först nästa morgon.

**Jag hann med! Tänk att någonstans, i någon stad och i något klassrum,** redogjorde en gymnasieklass för Vägen till himlen. Kanske kunde man någon gång få ta del av de olika svaren som kommit in – fanns det en väg, eller flera?

**Jag tror att vi just nu finns i en tid där frågor behöver besvaras.** Det finns efterfrågan på svar om våra liv, vår värld, vår tid samt om evigheten. Det mesta i denna värld som människan satt sitt hopp till faller sönder. Som församling, som kristna känner vi till det svar som många människor behöver få höra. Har vi då det svaret på tungan när telefonen ringer? Är vi beredda att frimodigt svara var och en som vill veta mer om vårt hopp och vår tro? (1 Petr 3:15-16)

**Tack och lov - Jesus är svaret för alla människor.** Och tack och lov - vi har Hans egna ord och dessutom personliga redskap och nycklar att presentera Hans svar för andra!

*"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Joh 11:25-26*

**Roger Andersson**  
Tf samfundsledare

Lisbeth och Kaj Holtti samt  
Birgitta och Olle Rosenqvist  
framför världens största  
träkyrka i Georgetown,  
Guyana.

Gång på gång  
fick Olle höra:  
”Tack för att du  
kom tillbaka!”

# Guyana i våra hjärtan





I februari 2024 besökte Kaj Holtti och Olle Rosenqvist Guyana i Sydamerika. Det var Kajs första resa till Guyana någonsin, och för Olle var det första gången på 11 år som han åkte tillbaka. Följ med när de berättar om resan som blev speciell på många sätt.

- Efter många år av väntan kunde det ske! Att besöka Guyana under min tid som missionsledare hade varit en naturlig sak, men det blev inte av, skriver **Kaj Holtti** som nyligen återvänt till Finland från sin första resa någonsin till Guyana.

- För mig och min fru **Lisbeth** blev det äntligen möjligt att besöka landet som så många av våra vänner besökt och berättat om. Och vi blev väldigt varmt välkomnade av **Elsworth** och **Carmen Williams** (ledare för Full Gospel Fellowship).

För vår evangelist **Olle Rosenqvist** hade det gått 11 år sedan han senast besökte Guyana. Denna gång hade han också möjlighet att ta med sig sin fru **Birgitta**.

- "Äntligen har du kommit tillbaka till oss, sade broder Elsworth. Du är pionjären i det hjälparbete som kommit från Finland och du är en del av oss. Vi har saknat dig", skriver Kaj och förklarar att orden var riktade till Olle.

- Vi gladdes oss över välkomsthälsningen. Den var välförtjänt!

Under resan fördes det lilla sällskapet till många ställen som församlingarna i Finland fått vara med och förmedla välsignelse till. Det blev långa bilfärder och båtfärder, timmar i bil genom djup djungel. De körde på vägar som gjorts för lastbilstrafik och såg lastbilar med timmer.

- Och över allt mötte vi glada människor! Gång på gång fick Olle höra: "Tack för att du kom tillbaka!".



**Bild 1.** Elsworth och Carmen Williams. **Bild 2.** Kaj, Olle, Elsworth, Carmen, Birgitta och Lisbeth. **Bild 3.** Olle och en del av det energiska unga ledarteamet i Mocha.



**Bild 1.** Överfart över Essequibofloden, speedboat med 250 hästkrafter. **Bild 2.** Den nybyggda kyrkan i Mahaicony. Kyrkan var fullsatt vid invigningen och planen är att bygga en eller flera våningar till. Ett team på 16 nya ledare från Albouystown välsignades till tjänst. "Oerhört inspirerande!" **Bild 3.** Den glada kvartetten.

## Full Gospel Fellowship 60 år

Missionskyrkan i Finlands engagemang i Guyana startades under dåvarande missionsledare **Olof Göthelids** tid, och fortsatte i många år under Olle Rosenqvists ledning. Olle tog sig an de visioner och drömmar som ledarskapet i FGF hade om olika utvecklingsprojekt.

- Som församlingar och samfund har vi varit med och förmedlat finanser för tiotals projekt i Guyana. Genom projekten kom man också i kontakt med lokalbefolkningen, och många kom till tro. Väckelsens eld brann redan innan vi började jobba med något av projekten, och den brinner än idag, berättar Kaj.

- Slummens människor, fattiga amerindianer, har fått hjälp. Barn har fått dagvård, och på så sätt har familjerna fått kontakt med en levande, kristen församling. Byar där den kristna gemenskapen varit obefintlig har nåtts av evangeliet och väckelsen pågår fortfarande.

I år, 2024, firar **Full Gospel Fellowship (FGF)** 60 år. Planen och visionen är att de ska plantera 60 nya församlingar.

- Vi hade förmånen att få vara med när en av dessa 60 församlingar hade sitt öppningsmöte. Det var oerhört gripande, skriver Kaj.

## "Kom över och hjälp oss!"

En eftermiddag när Kaj och Olle satt på hotellets balkong frågade Kaj: "Hur började allt hjälparbete?". Olle svarade att allt började år 1974 när FGFs grundare **Philip Mohabir** var huvudtalare vid höstkongressen i **Kvevlax missionsförsamling**.

- Olof Göthelid hade sina vägar förbi, men kände en maning att stanna i Kvevlax. Han lyssnade på Philip och förstod att Gud ville att vi skulle börja ett gemensamt missionsarbete i Philips hemland Guyana. Ropet var tydligt: "Kom över och hjälp oss!".

Samarbetet startade i söndagsskolan i Kvevlax. **Margareta Hjortman** som var ledare för söndagsskolan blev mycket engagerad, och hon brann för Guyana.

- Barnen samlade ihop pengar till en Toyota-minibuss som skulle transportera barnen vid missionsstationen i Hauraruni. Man samlade också in pengar till flickhemmet där. Ja, allt det stora missions- och projektarbetet i Guayana startade i söndagsskolan i Kvevlax. Vilket äventyr det varit för barnen! säger Olle.

Församlingen i Kvevlax har burit det största ansvaret för att få ihop pengar till den självfinansieringsdel som alltid behövs för projekt stödda av **Utrikesministeriet (UM)**. Framför allt

# Guyana och Missionskyrkan i Finland

**Missionskyrkan i Finland har ett långvarigt samarbete med Full Gospel Fellowship, FGF, och genom åren har åtminstone ett 50-tal personer från MKF-församlingar besökt projektet i Guyana under kortare eller längre tid. Många har varit unga volontärer som på olika sätt hjälpt till med verksamheten. De flesta av projektet har byggts upp och startats mellan åren 1996 och 2019. Sen en del år tillbaka har Guyana blivit för rikt för att bli godkänt som biståndsland.**

**Barnhemmet i Hauraruni** var det första projektet som fick stöd från MKF (icke bistånd) och det var dåvarande FMF som inledde arbetet. På barnhemmet får föräldralösa barn eller barn till dysfunktionella föräldrar bo tills de växer upp och kan slussas in fungerande familjer.

**Hälsokliniken i Wakapao** var det första biståndsfinansierade projektet i Guyana och blev klart 1996. En renovering genomfördes 2010. Här bor awarakindianer och kliniken fungerar idag sparsamt eftersom staten idag har byggt två andra hälsokliniker i närområdet.

**Snickeriet i Hauraruni** byggdes i slutet av 2000-talet och är tänkt att utbilda elever som går på bibelskolan samt andra intresserade bybor i snickerikonst. När eleverna flyttar bort som pionjärarbetare behöver de bl.a. tillverka egna möbler till sina hem samt för sin egen försörjning.

**Albouystown är huvudstadens** fattiga område där FGF finns. Mitt emot det **sociala centrumet** finns en församling på ca 500 medlemmar som bedriver kursverksamhet för de fattiga i området. Både språk, matematik och hantverkskurser har ingått i verksamheten. Polisen i Georgetown kan rekommendera personer att få samtals hjälp och stöd i olika

former. Även hälsovårdsprojekt förekommer. **Kwakwani är en avlägsen stad** på ca 6000 invånare. År 2011 stod ett **socialt center** klart för "drop outs" eller barn som inte klarat av eller orkat med vanlig skola. Tanken var att ordna yrkesinriktade kurser, men det har varit krångel med licenser. Idag satsar man på samarbete med statens *Industrial training*.

**I Haslington satsar** en församling på några hundra medlemmar mycket på **social verksamhet**. Bygget var inte klart när vi avslutade biståndet. Idag ordnas stödundervisning för skolbarn samt yrkesinriktade kurser i hushållslära och blomdekoration. Det senare främst för att kvinnor ska lära sig tillverka och sälja dekorationsprodukter och således hjälpa familjeekonomin.

**I Mocha Arcadia finns** en församling som omkring 2012 köpte en byggnad som vi varit med och renoverat. Idag har församlingen över hundra medlemmar, kyrkan är för liten, och man planerar bygga ut. Den **sociala biten** består i stödundervisning för skolbarn och möjlighet att ta datorkörkort.

**Tapakuma ligger i djungeln** och är befolkad med awarakindianer. Visionen är att ha kurser i språk och hushåll, samt hantverkskurser i läder och sömnad. Byn är avlägsen och ekonomin minimal. Indianerna skulle behöva mera stöd för att kunna få allt att fungera. Termiterna sliter hårt på byggnader i djungeln.

**I grannlandet Surinam** cirka en timmes bilfärd från huvudstaden Paramaribo finns byn Paranam där vi byggt en **idrottshall med kantin/kök och matservering**. Den är tänkt för aktiviteter för byns ungdomar som annars lätt hamnar i kriminella gäng och droger.

**Text:** Bjarne Rönnqvist

var det under de s.k. "helandemötena" som engagemanget var stort, och upp till 25 000 euro/år samlades in.

Senare började också andra församlingar delta i visionen, och t.ex. **Borgå missionsförsamling** och **Andreas kyrkan** i Helsingfors kom med.

- När jag sen frågade Olle hur just han kom

in i bilden, så han att det egentligen skedde som en tillfällighet. Men så var det ju inte, förstås, skriver Kaj.

År 1998 var det nämligen så att Olof Göthelid hade planerat att åka till Guyana och Ecuador, men så insjukande hans fru som också råkade vara Olles mor.



Allt började när Philip Mohabir besökte Kvevlax missionsförsamling år 1974 och Olof Göthelid, dåvarande missionsledare, förstod att Gud ville börja ett missionsarbete i Guyana. Margareta Hjortman (längst t.v. på bilden från 2005) samlade ihop pengar tillsammans med söndagsskolbarnen och Sven Rönnlund stod för en stor del av det praktiska utförandet. Både Margareta och Sven var aktiva i Kvevlax missionsförsamling. Bjarne Rönnqvist hade hand om projekten tills Utrikesministeriet slutade bevilja stöd.

- Olof bad mig då att resa istället, och det gjorde jag så gärna, säger Olle.

**Olof Ahlbäck**, en av de äldre medlemmarna i Kvevlax följde också med på resan, och när de kom till Guyana hade det första projektet blivit verklighet.

- Det var en hälsovårdsklinik och en läkarbostad i Wakapao. Här skall sägas, att inget projekt har blivit till på förslag från Finland! Alla projekt är svar på guyanernas drömmar och visioner. Vi i Finland har genom Guds nåd fått lov att förmedla stöd från UMs och de troendes offervillighet, säger Olle.

Vidare berättar Olle att under de 11 år han reste till Guyana satt han ofta med folket och drömde med dem. Tillsammans planerade de ett 10-tal projekt, som vi också har sett förverkligas.

- År 2013 var jag efter 5 års paus på besök i Guyana och Surinam. FGFs ledarskap välkomnade mig in i sin gemenskap, och de fick mig verkligen att känna mig som en av dem. Jag fick också nära vänner överallt, och jag har lärt mig att bra projekt aldrig kan byggas utan nära vänskapsband. Vi är alla delar i samma kropp, Kristi kropp!

Olle berättar att en stor del av det praktiska byggandet, planerandet och utförandet har **Sven Rönnlund** från Kvevlax missionsförsamling haft ansvar för.

- Utan honom och hans kunnande som byggmästare skulle arbetet varit betydligt svårare. Tack Sven!

**Bjarne Rönnqvist** hade hand om projekten fram till att UM slutade understöda bl.a. frikyrkornas gemensamma takorganisation **Frikyrklig samverkan**.

## Många har fått hjälp

- Mitt starkaste intryck från Guyana är utan tvekan arbetet i Albouystown, slummen i Georgetown, fortsätter Olle. Det är ett område som vi sett förvandlas! Barn från trasiga förhållanden har fått möjlighet till dagvård, skolbarn vars föräldrar inte hade råd att betala skollunch eller skicka med egen lunch har fått gratis matbetspising. Människor har erbjudits yrkesutbildningskurser för att bli t.ex. rörmokare, svetsare och elektriker, samt sömnadskurser och IT-kurser (datorkörkort).

- Också människorna i de fattigaste delarna av Georgetown har fått möjlighet att utbilda sig och få jobb. Andra har efter utbildning fått möjlighet att studera vidare på universitetsnivå med fina studieresultat. Men viktigaste av allt har varit att uppleva hur människor fått möta Gud till livsförvandling. Väckelsen pågår än. Gud är god!





## Kallade att utföra tjänst

Georgetown har utvecklats mycket genom åren, men utanför staden finns det ännu stora behov.

- Har vi blivit kallade att utföra en tjänst i Guyana? I så fall har vi ett ansvar inför Herren! Tillsammans med alla andra människor och organisationer, som är kallade av Herren till Guyana, kan vi där gemensamt utföra det Han vill ha gjort. De längtar efter besök, uppmuntran och inspiration! Offervilligheten från vår sida skall inte ta slut, säger Olle.

- Vi har fått vara med och svara på ropet från Guyana: "Kom över och hjälp oss!" Och det har välsignat också oss som trons folk i Finland.

*Text: Kaj Holtti, Olle & Birgitta Rosenqvist.*

*Bilder: Kaj & Lisbeth Holtti, Birgitta Rosenqvist, connectionsuk.org, Frikyrklig samverkan, Christina Hammarström, rockpastorn.org, Majan Rönnqvist. Grafik: Pixabay. Textbearbetning: Sabina Söderlund-Myllyharju.*

**Bild 1:** Olle med Elsworths och Carmens svär-dotter Karlene Williams eller "Pastor Kay".

**Bild 2:** Olle med Sharon, Elsworths sekreterare.



# Vill du bli Skolgångssponsor?

## TANZANIA

Det finns två varianter av sponsorskap för skolbarn i Tanzania, 20€/månad eller 40€/månad.

Som skolsponsor får du tillgång till en rapport 2 ggr/år om hur barnet klarar sig i skolan och hur det trivs. Läs mer på danska här: <https://nlo.dk/skolegang>

För att påbörja sponsorskap kan du använda webbadressen eller QR-koden här intill. Klicka sedan på den finska flaggan och fyll i dina uppgifter. Under rubriken "Cpr. Nr": fyll i siffrorna 123456-7890 (detta är en dansk del som finländare inte behöver).

**Tillsammans gör vi världen bättre!**



<https://nlo.dk/bliv-fadder>





# Per Bymans lärning

I början av året fick t.f samfundsledare Roger Andersson e-post med rubriken "Per Bymans lärning". Det var Andrew Lee, en taiwanesisk man som för många år sedan kommit till tro genom Per Byman, och som vandrat med honom under åren han verkade i Taiwan.

## Andrews andliga far

- Per blev något av en andlig far för broder Andrew. Andrew höll även kontakten med Per efter att han återvände till Finland och genom mejlet till Roger skickar han nu både en allmän och en specifik hälsning till oss alla, och till de människor han mött då han deltog i Pers begravning för flera år sedan, berättar MKFs missionsansvarige Markus Linde.

Idag är Andrew Lee redan 80 år gammal. Han har fortsatt Per Bymans mission till central-Asien och bortom.

- I våra telefonsamtal har broder Andrew berättat att han och fru **Karin** varit på missionsresor till Kirgizistan och tränat lärjungar, men nuförtiden håller de sig mer på Taiwan eller åker till USA där deras barn bor, säger Markus.

- När jag berättade att vi gärna tar upp kontakten med våra syskon i Taiwan igen, drog broder Andrew en lättades suck! Han var glad över att vi bett för dem genom årens lopp, säger Markus. "Vi har ett stort behov av hjälp här, både lärjungaträning och mission!"



Per Byman utförde sitt livsverk som missionär på Taiwan under åren 1957-1994. Han sålde kristen litteratur över hela landet, både genom en bokbuss som han åkte runt i och genom den kristna bokhandeln "Everyone's Bookstore" som han grundade tillsammans med Andrew Lee. (Bild: privat)



## Taiwan i ett nötskal

Taiwan, officiellt Republiken Kina, är en stat som omfattar ön Taiwan i Stilla havet och några mindre öar, bland andra Pescadorerna, Kinmen och Matsuöarna.

Taiwans yta är 36 197 km<sup>2</sup> och huvudstaden heter Taipei. År 2022 hade Taiwan 23 186 278 invånare. Öns högsta punkt finns på berget Yushan, på 3997 meter över havet.

Betydande religioner på Taiwan är buddhism, konfucianism och taoism (tillsammans ca 93 %). På ön bedrivs det sedan länge missionsverksamhet av ett flertal kristna samfund. Fem procent av öns befolkning beräknas idag tillhöra olika kristna samfund, och kristna kyrkor tillhör idag stadsbilderna i de flesta städerna och större sammlena på ön. Ett flertal sjukhus har grundats, och drivs fortfarande, av kristna organisationer.

Källa: Wikipedia  
Grafik: Pixabay

## Vill nå ut till alla folk

I Taiwan finns idag många hundratusentals invandrare från olika länder, bl.a. Thailand, Indien och olika delar av Asien. Andrew vill nå dessa med evangeliet, men också den egna befolkningen.

- Kyrkorna där behöver god undervisning och en knuff ut från sina bekvämlighetszoner. Broder Andrew sade att församlingarna bara växer med de barn som föds, och då tänker jag att det kanske vi också kan känna igen i våra sammanhang, funderar Markus.

När Markus berättar för Andrew att hans fru **Teresa** bott en tid på Taiwan när hon gick **UMUs** lärjungatränings- och bibelskola utanför Taipei, och att hon fått många lokala kristna vänner där och att Taiwan funnits på hennes hjärta och i deras böner genom åren, blir Andrew väldigt glad.

- Han tyckte att det var *fantastiskt*, och att det nog är *Guds timing* att vi får kontakt just nu! Så vänner, låt oss ta upp bönerna för våra syskon i Taiwan och låt oss hoppas att relationerna byggs upp på nytt och båda

parterna blir välsignade genom detta. Låt oss se vart detta kan leda, säger Markus.

Text: Markus Linde, Sabina Söderlund-Myllyharju  
Bild: privat

台湾

Taiwan skrivet på kinesiska.

# Framtidsplaner för familjen Sandås

Under förra sommaren upplevde familjen Sandås en rad händelser och känslor som fick dem att reflektera över sin framtid. De deltog i glädjefyllda dagar i Finland med nära och kära, sörjde Martins mammas bortgång, deltog i familjeläger i Sverige och tillbringade några veckor i Norge. I Norge tog de sig tid att begrunda och be över sina nästa steg som familj.

## Flytta eller stanna?

Det stora dilemmat var om de skulle stanna kvar där de var eller flytta vidare. Efter att ha stannat upp och lyssnat på varandra och reflekterat över vad de som familj ville, tog de till sist ett gemensamt beslut – att de skulle flytta till Norge nästa år!

En av anledningarna till detta är att norska myndigheter numera kräver att barnen har bott i landet i minst två år för att kunna behålla sitt medborgarskap. Eftersom de som familj aldrig tidigare har bott i Norge blir detta en stor förändring för dem. Trots att det känns både spännande och skrämmande är de redo för den nya utmaningen.

I sommar blir detta verklighet och familjen Sandås tid i Grekland avslutas efter åtta år. De har haft Aten som bas för det arbete som de gjort både lokalt och runt om i östra Europa och även längre bort. Grekland kommer alltid att ha en speciell plats i deras hjärtan. Landets unika blandning av öst och väst har präglat dem, särskilt barnen som växt upp där under de åtta åren. Familjens äldsta son Kaleb uttrycker till och med önskan att återvända i framtiden.

## Projektet fortsätter

Familjen Sandås är tacksamma  
12

över att de flesta av deras engagemang och projekt inte är helt beroende av deras egen närvaro. Därför kommer också många av projekten att fortsätta även efter deras flytt. Att behålla kontakterna de byggt upp både där och på andra platser i världen är dock viktigt för dem. Ett exempel är **James**, en afghansk man de fått hjälpa. Han planerar att starta en ny afghansk församling som familjen har lovat att stödja. För Hege-Elise är det viktigt att fortsätta stödja utsatta kvinnor genom nätverket **New Start** hon varit engagerad i.

## Möjligheter i framtiden

Under de senaste två månaderna har MKFs missionsansvarige **Markus Linde** jobbat med **Martin** och **Hege-Elise** för att se hur ett fortsatt arbete utgående från Norge skulle kunna se ut.

Flera missionsorganisationer har erbjudit Martin och Hege-Elise jobb till olika befattningar i Skandinavien och Norge. De nationella ledarna för UMU Norge, **Andreas Nordli** och **Ann-Helen Sperrud**, frågade om Hege-Elise kunde tänka sig att gå med som tredje person för att leda det nationella kontoret. Det är en ny position som UMU Norge inte hade haft tidigare. UMU Norge har cirka 450 medarbetare och över 100

missionärer och är en av de största missionsorganisationerna i Norge. Hege-Elise känner sig otroligt hedrad över att ha fått förtroendet att kunna gå med i ledarteamet för UMU Norge, samtidigt som det också skulle vara ett stort steg i tro för dem som familj om Hege-Elise tar den här positionen, eftersom ingen av arbetarna inom UMU International får lön utan lever på ekonomiskt stöd från samfund, församlingar och privata givare. Principen är i grund och botten att lita på Gud som Försörjare.

Martin söker flera jobb som inte är inom missionsområdet, och som det ser ut nu kommer han inte att vara en heltidsanställd UMU-arbetare om inte vi hittar en fortsättning från MKF t ex i samarbete med någon norsk organisation.

**Kaleb**, 16-år, kommer troligen inte att bo med resten av familjen eftersom han hoppas bli antagen till en kristen internatskola med otrolig gemenskap i södra Norge.

## Be för oss!

- Det är en kritisk tid att vara 12, 14 och 16 år gamla, så det kommer därför att vara bra för Rebecka (14) och Eliah (12) att komma till en YWAM-bas där det finns andra tonåringar som har bott i andra länder och



*Korset och namnet "Jesus" är ritade på en bordellvägg i stadsdelen Metaxourgeio där det sker mycket missionsarbete bland prostituerade, utslagna och invandrare. Text: Markus Linde och familjen Sandås via deras blogg. Bilder: Privata.*

förstår varför de är lite 'annorlunda' än andra vanliga norska barn, skriver de på sin blogg.

- Vi vet ännu inte hur mycket av vårt stöd som kommer att fortsätta när vi flyttar från Grekland. Men vi behöver definitivt samla in mer stöd för att kunna bo i Norge. Be gärna för oss och fråga Herren hur du kan

samarbeta med oss i denna nya säsong. Vi litar på Gud för ett minimum av 30 personer som ska stödja oss med 100 euro/USD per månad, men vi behöver definitivt mycket bön också!

Läs mera på familjens blogg på: [hemsandas.weebly.com](http://hemsandas.weebly.com)





# Afghanistan och projektet i Lal

Under 2024 fortsätter International Assistance Mission, IAM, sitt engagemang i Lal. Detta trots att det råder förbud mot kvinnlig personal samt förseningarna med avtalen med regeringen. Mitt i alla utmaningar vill organisationen fortsätta att främja hållbar utveckling och välbefinnande i Lal med omgivning.

## Flera initiativ

IAM genomför flera initiativ för att förbättra livskvaliteten i samhällena. Bland annat pågår *barn-till-barn*-lektioner där barn (både flickor och pojkar) diskuterar och samtalar kring problem och lösningar för den lokala enheten, samt konstruktion av vattenledningar som gynnar över 100 familjer. BLISS-kurser fokuserar på att öka hälsan hos mödrar och

spädbarn, med särskild fokus på att hjälpa undernärda.

Vidare arbetar IAM med att förbättra livsmedelssäkerheten genom utbildning inom odling och jordbruk. Integrationen av personer med funktionsnedsättningar i samhällena är en viktig aspekt av IAM:s arbete. Samarbete med lokala sjukhus underlättar behandlingen av patienter med funktionsnedsättningar. Sjukvårdsperson-

alen erbjuds utbildning inom rehabilitering och arbetsterapi. Genom att lyfta fram och hjälpa människor med funktionsnedsättningar strävar IAM till att minska stigma.

Även om det skett framsteg, särskilt bland unga mödrar, finns det fortfarande utmaningar för IAM i arbetet med att främja läskunskapen bland vuxna. De olika regeringsförbuderna samt avtal som försenas

är en bidragande faktor till att det går långsamt.

## Inkluderar kvinnor

Regeringsförbudet mot kvinnlig personal innebär ett stopp för olika projekt, men IAM har ändå kunnat fortsätta sitt arbete. Organisationen fortsätter med att inkludera kvinnor i projekt och aktiviteter samt erbjuder alternativa utbildningar för flickor som har hindrats från att gå i skola.

IAM:s kontor har varit stängt under en tid och organisationen fortsätter att möta utmaningar. Det är bl.a. krav på *Mahrms* för kvinnlig personal (dvs manliga släktingar som agerar följeslagare) samt andra restriktioner på projekten man vill genomföra. Detta medför såväl sociologiska som ekonomiska problem. Trots dessa hinder betonas vikten av att dela kunskap och erfarenhet med varandra samt betydelsen av en långsiktig praktisk undervisning.

## Framtiden

IAM fortsätter arbetet men hamnar att anpassa verksamheten och vara flexibel p.g.a rådande förhållanden och politiska hinder. Det är viktigt att organisationen går vidare med att främja jämlikhet och inkludering samt att fortsätta att utveckla och förbättra hälsoprogram för att möta samhällets behov. Att söka samarbete och påverkan för att övervinna regleringshinder kommer också vara avgörande för IAM:s fortsatta framgång.

Arbetet för "Afghaner i nöd" är fortsatt viktigt. Det ekonomiska stöd vi kan förmedla från Finland har stor betydelse för lokalbefolkningen. Stödet har också betydelse för att se Guds rike bryta fram mitt i förföljelse och förtryck.

*Text: Markus Linde. Bild: Privat. Grafik: Pixabay.*



*Tua Backman och Sofia Grankull avgår från Ebeneserkyrkans styrelse och Harriet Henricson är ny ordförande.*

# Aktuellt från Ebeneserkyrkan i Jakobstad

**Följande text om förändringar i Ebeneserkyrkans styrelse har plockats från församlingens sociala medier.**

**Tua Backman** har suttit 22 år i Ebeneserkyrkans styrelse. På årsmötet 17.3.2024 ställde hon inte upp för återval.

Tua har under alla sina år i styrelsen inte missat ett enda möte, vilket säger en del om hennes överlåtelse. Under 17 av de 22 åren fungerade hon som styrelsens ordförande.

Tuas vishet, klarsynthet och analysförmåga kommer att vara saknad i styrelsen. Att hon lämnar den handlar ändå inte om att hon tar ett kliv tillbaka. Nu frigörs mera tid för Tua att fungera som andlig förälder i församlingen. Som en del i det herdeteam som insattes i höstas är hon också fortfarande en naturlig del av Ebeneserkyrkans ledarskap.

Vi säger TACK till Tua för lång och trogen styrelsetjänst, och är glada över att hon fortsätter tjäna i församlingen också framöver!

- Bra initiativ med andlig förälder. Det behövs, skriver Gun-Britt Sandström i kommentarerna.

- Tua är en smord och begåvad församlings- och samskapsledare. Utrustad av kallelens Herre. Lärde känna Tua i samarbetet för Nordic Training School. Hon är en klippa både administrativt och andligt, skriver Kiell Tofters.

- Wow. Trohet är värt att ära och kompetensen är ju helt klart tydlig. Well done Tua, skriver Christian Wendesten.

I samband med årsmötet fick Ebeneserkyrkans styrelse också en ny ordförande. **Sofia Grankull** (t.v) gav efter fyra år över klubban till **Harriet Henricson**. Sofia blir kvar i styrelsen under en övergångsperiod för att hjälpa Harriet komma in i den nya uppgiften. Vi säger grattis till Harriet och önskar henne lycka till!

# Ungdomskvällar i Borgå

I förra numret av På väg berättade Isabella Törner om verksamheten bland unga i Ekenäs. Denna gång har turen kommit till Borgå. På Väg besökte Missionskyrkan i Borgå under en vanlig fredag kväll.

Under sommarkonferensen i Jakobstad återkom huvudtalaren Stefan Swärd flera gånger till en syn som han hade haft inför besöket till Finland. Han såg flera små eldar brinna på olika håll i vårt land. Stefan menade att det är fråga om unga människor som samlas till bön på flera olika orter, i församlingar men även i skolor.

För ett antal år sedan arrangerades ungdomsarbetet *Alive!* tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Borgå. Det samarbetet upphörde för ca 5 år sedan. De nuvarande ungdomskvällarna har fungerat sedan december 2022 i församlingens egen regi. Kvällarna består ofta av lekar och tävlingar, lovsång, bibelundervisning, vittnesbörd och andakt samt till slut matservering. Deltagarna för tillfället består av ungdomar i åldern 12-19 år. Denna kväll var det **Amos** och **Evelina Nordman** samt **Elisabeth Frisk** som ledde samlingen. Övriga ledare för ungdomskvällarna är **Valter** och **Marion Enlund** samt **Fanny Backman**. På Väg växlade några ord med tre av deltagarna samt en ledare.

## Hanna och Ronja Nylund:

- Hela vår familj är medlemmar här i Missionskyrkan. Ungdomskvällarna är en jättebra idé och ett fint initiativ. Gemenskapen och andakterna är bra, och det är fint att det är mat också på fredagskvällen. Det känns bra att kunna komma hit och slappna av efter en lång skolvecka och träffa andra troende ungdomar. Dessutom känns musiken och lovsången speciellt viktig. På det viset blir det en bra start inför veckoslutet. Ibland kanske det kunde vara litet mera tid för gemenskap kring t ex sällskapsspel. Nu och då deltar vi också i Andreas-kyrkans ungdomsmöten *AK-teens*.

- Vi tror att flera kanske skulle vilja komma med ifall de skulle veta om att det fanns. Det är värdefullt med något ställe dit vem som helst kan komma med. Kanske vi tillsammans kunde sprida informationen litet bättre? Det är roligt att märka att gruppen har växt sedan vi startade.

## Beata Kuklova:

- Jag och hela min familj har upplevt att det var en kallelse att komma med till Missionskyrkan. Det känns viktigt för mig att komma hit och träffa de andra och dela gemenskapen. Jag ser alltid fram emot att få höra vad ledarna fått på sina hjärtan för kvällen och vill dela med oss.

- Jag tycker konceptet och innehållet är bra som det är just nu. Alla som är med och ordnar och leder gör ett bra jobb! Kvällarna är lyckade, roliga och trevliga. Det gör att gruppen och församlingen hålls ihop. Men om jag skall göra nåt förslag tycker jag det kunde vara roligt med exempelvis gemensamma utflykter någonstans ut i naturen.

- Jag tror inte att många andra ungdomar i Borgå ännu känner Missionskyrkans ungdomskvällar så bra. De flesta svenskspråkiga ungdomar vet om att lutherska församlingen har ungdomskvällar, men nästan ingen jag frågat har hört talas om Missionskyrkans kvällar. Själv deltar jag också i lutherska församlingens hjälpledarutbildning.

## Elisabeth Frisk:

- Att få vara med och ordna ungdomskvällarna känns viktigt och meningsfullt. För mig är detta ett fint sätt att kunna ge vidare av allt det goda jag själv fått som ung.

- Gruppen av ungdomar har börjat lära känna varandra bra nu och det innebär att alla vågar vara sig själva och slappna av på kvällarna. Det är så värdefullt att ungdomarna har en plats i församlingen där de känner sig välkomna, sedda och hemma.

- Min bön och förhoppning är att de ska få uppleva Guds närhet som verklig och konkret – både här på samlingarna men även i vardagen.

*Text och bilder: Roger Andersson*





Den här kvällen undervisar Amos och Evelina Nordman kring vapenrustningen i Ef. 6.



Ibland deltar även äldre personer i någon spännande tävling.

Efter samlingen är det skönt att äta gott tillsammans, samtala och bara umgås.

“Det känns bra att kunna komma hit och slappna av efter en lång skolvecka och träffa andra troende ungdomar.”

# Livet och tron

Under sin resa till Guyana hade Lisbeth Holtti och Birgitta Rosenqvist många samtal om livet och tron.

En eftermiddag sitter **Lisbeth Holtti** och **Birgitta Rosenqvist** på sin balkong och samtalar. Lisbeth frågar Birgitta hur det kändes att gifta sig med en blivande pastor/evangelist, och om det blev som hon hade tänkt sig?

- Jag visste redan tidigt att Gud kallade mig. På något sätt var jag förberedd av Herren. Förberedelsen startade redan som barn - i söndagsskolan, i Goda Kamrater (GK) och så i ungdomsgänget i Kvevlax missionsförsamling. I kyrkan satsades det mycket på barn och ungdomsarbetet. Min storebror och syster banade väg för mig. Jag var med i scout- och ungdomsarbetet i många år, svarade Birgitta.

Och så mötte du Olle, inflikar Lisbeth.

- Ja, det blev "pang bom" med detsamma! Vi gifte oss efter bara några månader, skattar Birgitta.

## Vardagslivet började

Ganska snart började studietid och familjeliv för dem båda. Birgitta studerade på pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och blev klasslärare (ped. mag.) och Olle studerade på Fria Kristliga Folkhögskolans pastorslinje. Olle fick kallelse att bli församlingens pastor och församlingen fick en ung pastorsfamilj.

Åren 1995-1997 tjänade de i Sibbo friförsamling, men återkom till Kvevlax efter denna period. Olle började också sin resandetjänst. Birgitta jobbade, skötte hemmet och var upptagen av församlingsengagemang tillsammans med Olle. Barnen

kom ett efter ett. Mycket av det praktiska låg på Birgitta. Hon skötte en stor del av rulljansen och barnen fick hänga med och "växa upp under kyrkbänken".

## En gåva från Herren

Att betjäna ser Birgitta som en gåva Herren har gett henne. Hon skötte många av de praktiska sysslorna som bl.a. lovsång, pianospel och matserveringar. Hon säger litet eftertänksamt att det blev litet av *bror duktig* över henne.

- Jag har alltid funnit en stor glädje i att finnas till för andra och sträcka ut en hjälpande hand om jag kan. Det går nog, med Herrens hjälp.

I samband med flyktingkrisen år 2015 började Birgitta med

*"Doing good - omsorg, hjälp, närhet"*.

- Engagemanget med flyktingarna var tidskrävande och inte alltid så lätt, men oerhört givande. Vi lärde oss mycket av varandra och fick familj och vänner för livet. Jag startade *Doing Good* för att på ett konkret sätt kunna hjälpa där det finns behov, förklarar Birgitta.

- Jag njuter av att skapa med mina händer och att kunna hjälpa en medmänniska på samma gång gör att det känns extra bra. Jag har stickat mängder av tröjor, sockor, vantar osv. Allt säljs till förmån för dem som av en eller annan orsak behöver hjälp och stöd.

Birgitta har hela tiden flera stickningar på gång, även när de sitter och pratar på balkongen.

*Olle och Birgitta Rosenqvist har överlåtit sina liv åt Herren.*





Birgitta är medlem i Kvevlax missionsförsamling.

## Kallet är nummer ett

Vill du resa med Olle när du blir pensionär? frågar Lisbeth.

- Ja, det skulle jag vilja. Men jag har många arbetsår kvar så jag hoppas att det på något sätt sker före det. Jag vill vara öppen för Herrens vägledning och jag är övertygad om att Han visar sin plan för mitt liv. Jag ställer mig till förfogande och vill användas i det som Herren har tänkt för mig.

Vad tror du är viktigt för en blivande pastorsfru/evangelists fru?

- Nummer ett är kallet! Det skulle ha känts svårt om jag inte också hade en kallelse att tjäna Herren. Kallet gäller 24/7. Det är familjens kall. Att vara i Guds plan. Att vara mänsklig och svag att se sitt behov av Herren och våga vara beroende av Honom.

Att vara mån om varandra, prata, lyssna på varandra, vara närvarande med familjen. Att jobba som ett team. Det är inget 9-16-jobb och båda är involverade!

- Det kostar också, allt har sitt pris. Men konsekvensen är Guds välsignelse och mirakler som familjen får uppleva. Vårt liv är ett liv överlåtet åt Herren, förklarar Birgitta.

Så blev det skymning, där på balkongen i ett främmande land. Vi hade pratat länge, och mycket hade inte blivit skrivet ner. Men i våra hjärtan enades vi om: att leva med Herren Jesus i vårt liv är det bästa och det enda liv vi vill leva. *People need the Lord*, skriver Lisbeth.

Text och bilder: Lisbeth Holtti

# Lilla bocken Bruse växer upp

Text: Ann-Louise Gauffin

**Det var påsken för 22 år sedan som förändrade mitt liv.** Jag var på ett ungdomsläger som egentligen inte hade intresserat mig. Men en av arrangörerna lovade mig "pengarna tillbaka om du inte är nöjd." Så jag åkte, och jag ville gå och sälja allt jag ägde efteråt för att kunna köpa skatten jag fann den helgen. Åtskilliga tonåringar gav sitt liv till Jesus den påsken, så även jag.

**Många fina stunder hann hända under en kort tid** den helgen. Det brukar vara så när den Helige Ande får leda. Men speciellt ett tillfälle fastnade i mitt minne. Det var när huvudtalaren under en lunchpaus berättade att han varit i Finland en gång förut och att Jesus då lett honom till att befria en kvinna från en ond ande. Han hade aldrig tidigare varit med om en sådan situation och visste inte vad han skulle ta sig till då kvinnan manifesterade och skrek på golvet. Så han gjorde vad alla kristna gör; bad till Jesus och frågade vad han ska göra åt det här? Jesus sa att han skulle säga åt den onda anden att vara tyst. Vilket han gjorde, i Jesu namn, och det blev tyst. Sedan frågade han Jesus vad han skulle göra nu då? "Säg åt den ondska anden att ge sig av." Sagt och gjort. Anden gav sig av och en frid kom över kvinnan.

**Den här berättelsen stannade kvar i mitt 16-åriga jag,** och jag har ofta tänkt på den och undrat om den ska få någon betydelse i mitt liv? Och det var faktiskt häromkvällen när jag sjöng de tre bockarna Bruse för mina barn som en tanke kom till mig. Jag är inte längre den lilla bocken, den som är först i kön då grönare gräs nalkas, utan nu är det tid att växa in i rollen som den stora bocken. Insikten kom som en bekräftelse på något som flera i våra samfund och i Kristi kropp redan anar; att Guds kärleksfulla svar på den fysiska och psykiska ohälsa som sprider sig i vårt samhälle är att lära oss "stänga trollet ner i ån."

**Jag har redan en tid fått vara med och lära mig** i sammanhang där vi ser Gud verka. Men det som gläder mig mest i denna lilla viskning från Jesus är bekräftelsen på att jag kan och vill höra hans röst mitt i det högljudda kaos som beskriver min vardag med tre små barn. Att jag är hans barn och att jag känner honom och han mig. Bibelns uppmaning är stark på denna punkt. Vi ska söka och älska honom och inte kraften.

**Jesus säger:** "Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa." Matteus 7:22-23

Ann-Louise Gauffin är medlem i Andreaskyrkan i Helsingfors. Grafik: Pixabay



# Ett hjärta för barn och unga

“Att få vara en av pusselbitarna i ett barns liv som hjälper barnet att lära känna Gud och förstå Hans stora kärlek och nåd är något av det viktigaste och värdefullaste man kan göra.”

**Du var med på lägret “Creative joy” som Missionskyrkan i Ekenäs anordnade tillsammans med FMU 8-10 mars.**

**Vad tar du med dig från lägret?** Jag känner mig väldigt välsignad som har fått vara med på lägret. Under lägret fick vi lära känna 20 barn varav många inte kommer från kristna bakgrunder. Att ha fått umgås med dessa barn i några dagar och fått visa dem åtminstone en del av vem Gud är och vilken kärlek Han har för dem har varit en värdefull och givande erfarenhet. Det ger mig stor glädje och tacksamhet att jag fick vara med under lägret och jag hoppas och ber att Gud ska ta vara på det arbete som vi gjorde under lägret och använda det på bästa sätt för Hans rike.

**Du valde att åka ner till Sjömansro i Lappvik från Kvevlax för att vara med. Varför gjorde du det?**

Att få vara en av pusselbitarna i ett barns liv som hjälper barnet att lära känna Gud och förstå Hans stora kärlek och nåd är något av det viktigaste och värdefullaste man kan göra. Ingenting, varken mina pengar eller min tid, är värt mer än att få hjälpa en annan person komma till insikt om vem Gud är och lära känna Honom som sin frälsare, vän och herre. Det barn- och ungdomsarbete som görs i Missionskyrkan i Ekenäs är ett

viktigt arbete som når ut till barn som annars kanske aldrig skulle få lära känna Gud. Att få vara med och stöda det arbetet och att få nå ut till ännu fler barn var en möjlighet jag bara inte kunde säga nej till.

**Scouting är ju något som du har hållit på med hela livet.**

**Vad har du för scoutprojekt på gång just nu?** Jag är som sagt med och leder scouting-en i Kvevlax där jag fungerar som både som kårchef och patrullledare för en patrull 10-åringar och en vuxenpatrull. I sommar kommer jag även fungera som vice lägerchef för ett scoutläger med ca. 450 deltagare från alla scoutkårer i Österbotten.

**Hur tycker du scoutingen passar in i det barn- och ungdomsarbete som församlingen gör?**

Scoutingen är en verksamhet som redan från sin början har varit byggd på kristna värderingar. Inom scoutingen ligger mycket fokus på att lära scouterna att vara goda medmänniskor, att kunna samarbeta och vara en aktiv del av en grupp. Inom scoutingen följer samma ledare med scouterna under flera års tid och genom alla äventyr och utmaningar man tar sig genom tillsammans skapas ett förtroende och en djupare relation mellan scouterna och ledaren. Att som scoutledare visa på vem Gud är, både genom sitt eget agerande och

genom andakter, är ofta en betydelsefull del i scouternas egna väg till Gud. Scoutingen är dessutom en väldigt rolig och aktiv verksamhet som är lätt att delta i oberoende om man kommer från en kristen bakgrund eller inte. I scoutkåren i Kvevlax har vi just nu ca. 40 scouter varav endast en del kommer från församlingens egna barnfamiljer.

**Hur ser du på FMU och FMU:s framtid just nu?**

FMU är en aktiv förening med mycket drömmar, visioner och livskraft. Inom hela FMU finns många som engagerar sig både i tid, ekonomi och böner, vilket möjliggör det arbete som FMU gör. FMU har många projekt på gång med utbyggnad av *Fritidsgården*, *Midvinterveckan*, *LedarAkademin*, sommarläger m.m. Det finns mycket drive i FMU och en stor längtan efter att få nå ut med evangeliet till så många barn och ungdomar som möjligt.

Jag ser med förväntan på FMU framtid. Desto mer vi i FMU har möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet, desto större andliga frukter kommer vi få skörda, vilket i sin tur kommer att ge ringar på vattnet för både för verksamheten inom FMU men även i lokalförsamlingarnas barn- och ungdomsarbete.

Linnéa Hjortman bor i Kvevlax, arbetar som ergoterapeut och är med och leder Scoutkåren i Missionskyrkan i Kvevlax. Linnéa är också aktiv i FMU styrelsen.



**Vad skulle du säga att är FMU:s viktigaste mission?**

Den viktigaste missionen inom FMU är att nå ut med evangeliet till så många barn och ungdomar som möjligt. Det här gör vi huvudsakligen på två olika sätt. Det ena sättet är att stöda den barn- och ungdomsverksamhet som redan finns ute i lokalförsam-

lingarna. Det andra sättet är att arbeta för att nå ut med evangeliet även till barnen på de orter som ännu inte har ett aktivt barn- och ungdomsarbete och att finnas till som ett stöd och en resurs för församlingar som vill starta upp barn- och ungdomsverksamhet.

Att satsa på arbete bland barn och unga är ett viktigt

arbete dels för att det man upplever i barndomen till stor del formar vem man är som vuxen, men också för att kunskapen om Guds rike även ska föras vidare till de generationer som kommer efter oss.

*Text och bild: Linnea Hjortman  
Frågor: Per-Richard Levälähti*



# Hälsningar från FMU

Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf eller FMU är MKFs gemensamma barn och ungdomsarbete. Huvud-uppgiften är att koordinera och finansiera församlingarnas gemensamma barn och ungdomsverksamhet. FMU är också MKFs inre mission mot barn och unga eftersom många som kommer på läger och evenemang inte ännu har en relation med Jesus.

## Creative Joy

FMU vill också gärna stötta de enskilda församlingarnas barn- och ungdomsarbete med det som är aktuellt i respektive församling. *Creative Joy* är en konstklubb i Missionskyrkan i Ekenäs som leds av ungdomsledare **Isabella Törner**.

Det har inte på en längre tid funnits något arbete bland barn och unga i Ekenäs. Därför har Isabella, sedan hon inledde sitt arbete, börjat från grunden och skapat kontakt och relation till stadens barn genom de saker som hon kan bäst.

FMU stöder Missionskyrkan i Ekenäs och har varit med och arrangerat ett *Creative Joy*-läger vid Sjömansro i Lappvik, där 20 barn samlades till kreativitet, gemenskap, roliga lekar, 22

äventyr i isvak samt till frivillig andakt.

## LedarAkademien

*LedarAkademien* är FMU:s lärjunga- och ledarutbildning för 15-18 åringar. Varje år anordnas 3-4 helger med olika teman. Den 16-18 februari anordnades en bönehelg i Missionskyrkan i Vasa med 12 deltagare. **Majan Rönnqvist, Karl Granberg** och **Per-Richard Levälähti** undervisade om bl.a. bön i bibeln, Fader vår, förbön och frälsningsbön.

I april kommer *LedarAkademien* att åka till Stockholm för att följa med St.Clara kyrkas medarbetare ut på stan, samt även besöka andra församlingars ungdomsarbete.

## Fritisgården

Köket på FMU:s lägergård *Fritisgården* i Sundom håller som bäst på att färdigställas. Tanken är att köket ska vara färdigt tills lägren börjar i juni. Ca 2 - 3 gånger i veckan samlas frivilliga i församlingarna till talko för att få det färdigställt.

På grund av höjda priser för nytt elsystem har kostnaderna blivit högre än planerat. Därför tas fortsatta bidrag och gåvor emot med tacksamhet!

## Sommarens läger

Sommarens läger planeras som bäst! Läger kommer att anordnas på fler ställen än någonsin tidigare.

Förutom på *Fritisgården* kommer läger att ordnas i *Svedja* i Jakobstad, vid *Sjömansro* i Lappvik samt nu även vid *Toivonlinna* utanför St Karins.

Be gärna för sommarens läger att allt det praktiska skall löpa bra. Men be framförallt att Gud får beröra alla deltagare och ledare och att Jesus leder alla vidare in i Guds rike!

**Bild 1.** Deltagare på LedarAkademin.  
**Bild 2.** Fritidsgårdens matsal får ny isolering och nytt golv. **Bild 3.** På Creative Joy-lägret fick man pyssla figurer med cernitlera. **Bild 4.** Sommarens läger mm.

Text: Per-Richard Levälähti. Bilder: FMU.



# LÄGER 2024

## & evenemang

### Södra Finland

- 27.4 AK KIDS & SOULTEENS DAG, HELSINGFORS
- 26-29.6 SOMMARKONFERENS, BORGÅ
- 17-20.6 BARNLÄGER, TOIVONLINNA, 7-12ÅR
- 4-7.7 FAMILJELÄGER, TOIVONLINNA
- 29.7-2.8 TONÅRSLÄGER, SJÖMANSRO, 13-18ÅR

### Österbotten

- 3-4.5 SOUL KÖRFESTIVAL, VASA, 6-12ÅR & 12-16ÅR
- 10-16.6 KDS, UTTERÖ, 14+
- 18-20.6 SOMMARSKOJ 1, UTTERÖ, 8-10ÅR
- 25-28.6 SOMMARSKOJ 2, UTTERÖ, 11-13ÅR
- 25-28.6 SOMMARSKOJ JEPPIIS, JAKOBSTAD, 8-12ÅR
- 22.6-31.8 UNG UTTERÖ SAMLINGAR, 13+

(TIDPUNKTEN FÖR SOMMARSKOJ UNG ÄR ÄNNU OSÄKER MEN SE PÅ WWW.FMU.NU FÖR MER INFO)

BEACH

## VÄLKOMMEN PÅ SOMMARKONFERENS I BORGÅ!

[www.mkf.fi/sommarkonferensen-2024](http://www.mkf.fi/sommarkonferensen-2024)



Anmälningen  
öppnar 15.4!





# Välkommen på konferens!

**Tid och plats:** 6-9 juni vid *Huhtisen koulu* som ligger 1,5 km utanför Borgå centrum (Huktisvägen 7, 06100 Borgå).

**Ledord och tema:** *Frimodighet*

**Inbjudna huvudtalare :** Rauno & Minna Karmita, Benjamin Sandell, John Nielsen (Danmark), familjen Julia & Morgan Petersson (Sverige, barnmöten) och Valter & Marion Enlund (twens)

**Seminarier:** Ben Fernström och Petrus Prophetic, Elna Romberg, Andreas Forsberg, Julia Gustafsson

**Lovsång och musik:** Team från Missionskyrkan i Borgå, konferenskör, Elna Romberg, Andreas Forsberg

**Sommarkonferensen är en härlig höjdpunkt på året och vi har strävat till att det finns innehåll för alla åldrar.** I dagsprogrammet (på sid 26) hittar du klockslagen för de olika samlingarna, seminarierna och måltiderna. **För de allra minsta barnen** har vi ett utrymme med leksaker, mikrovågsugn och blöjbyte. Vi strävar till att ordna aktiviteter för **barn & twens** under seminarierna. Planeringen fortgår och ytterligare information läggs upp på hemsidan. **Ungdomarna** är med på huvudsamlingarna men har även ett eget seminarium samt eget kvällsmöte på lördag.

**Preliminära matpriser:** Måltidspaket för hela konferensen: 50€ vuxna, 30€ barn (4-12 år), yngre barn gratis. Enskilda måltider, vuxna: lunch/middag 7€, kvällste 5€. Enskilda måltider, barn: lunch/middag 5€, kvällste 3€.

**Konferenslogi i Borgå erbjuds på följande ställen:**

- Alt 1.** *Budget Hotel Easystay: easystay.fi*  
Konferensrabatt 10%, inkluderar morgonmål.  
Följande rum reserverade för MKF: 4 st 1p rum, 5 st 2p rum, 4 st 3p rum. **Boka senast 25.5!**
- Alt 2.** *Porvoo Hostel: porvoohostel.fi/sv*  
Morgonmål ingår inte, men det finns kylskåp och köksmöjligheter. **Boka senast 20.5!**
- Alt 3.** *Soltorp: www.soltorp.fi/majoitus*  
Konferensrabatt 10%, inget morgonmål.  
**Boka senast 23.5!**

**Ytterligare hotellalternativ i centrum:** *Seurahovi (seurahovi.fi/svenska), Hotel Sparre (sparre.fi), Pariisin Ville (pariisinville.fi/svenska), Hotel Runo (runohotel.com/?lang=sv)*

**Vid frågor kan du kontakta Roger på**  
[roger.andersson@mkf.fi](mailto:roger.andersson@mkf.fi) eller tfn 050-5272285!

**Anmälningen öppnar 15.4!**  
[www.mkf.fi/sommarkonferensen-2024](http://www.mkf.fi/sommarkonferensen-2024)

**Vi ser fram emot att snart kunna mötas igen till sommarkonferens! Denna sommar är det i den vackra staden Borgå vi möts, och vi samlas under ledordet frimodighet.**

**Bibeln säger i Psalm 138:3:** "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet och kraft i min själ."

**Vårt inre behöver ständigt förnyas** och vi behöver påminnas om Guds godhet i alla situationer och i alla säsonger i våra liv. Det är lätt hänt att vi misströstar och tappar modet då vi tar del av allt som händer, både nära och fjärran. Därför är det viktigt att vi på nytt vänder oss till Jesus Kristus som kan ge oss det vi behöver: ny kraft och en ny frimodighet i Honom själv!

**Just nu behöver varje troende precis** all den nåd och frimodighet som Gud har lovat i sitt ord. Och församlingarna har alla skäl och möjligheter att vara frimodiga i förkunnelsen av evangeliet. Sommaren är snart här och vi kan igen samlas och gemensamt ropa till Gud och tillsammans ta emot Hans svar: frimodighet och kraft!

**Varmt välkommen till Borgå!**

**Roger Andersson**  
tf samfundsledare





# Inbjudna huvudtalare

**Rauno Karmitsa** är evangelist, musiker och pastor med gåvan att förmedla Guds kärlek och nåd genom ord och ton. Han är en anlitad förkunnare både på finska och på svenska. Rauno föddes i Savolax, men tillbringade barn- och ungdomstiden i Norrbotten i Sverige. När pappan blev frälst bosatte de sig i Haparanda, varifrån pappan reste runt som evangelist på 70-90-talet. Idag bor Rauno i Seinäjoki med sin hustru **Minna**. Paret har två vuxna döttrar.

**Benjamin Sandell** är 38 år gammal, trebarnsfar och gift. Familjen bor sedan några år tillbaka i Vasa. Till vardags jobbar Benjamin i Studentmissionen, Vörå församling och med församlingsutveckling. På fritiden gillar han att idrotta och läser gärna så mycket han hinner vid sidan om familjelivet. *“Mitt hjärta är för att se människor växa som Jesu lärjungar, att se Guds folk förnyas och se gemenskaper som når nya och där alla får upptäcka sina gåvor ta form.”*

**John Nielsen** är generalsekreterare för Missionskyrkan i Finlands systerkyrka *Evangelisk Frikirke Danmark – Evangelical Free Church of Denmark*. Han är också ordförande för det internationella nätverket *IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches*. John har jobbat som pastor i över 25 år och har skrivit boken *“Håb for din by”* (Hopp för din stad). Han är gift och har två vuxna barn. *“Jag ser verkligen fram emot att träffa Missionskyrkan i Finland och att få vara en del av er konferens.”*

**Familjen Julia och Morgan Petersson** har hand om barnmötena under konferensen. Familjen har jobbat som missionärer i Tanzania sedan 2015, men har nu ett mellanår i Sverige. Julia och Morgan har tidigare tjänat och arbetat tillsammans med Emmanuel och Alexandra Hyllerud, och de delar samma vision för barnen i församlingen. *“Visste du att barnen är den mest onådda folkgruppen i världen? Vi ger Jesus till barnen på ett sätt som de kan ta till sig genom sång, lek och undervisning som är anpassat till barnen.”*

**Valter och Marion Enlund** har hand om tweensen på årets sommarkonferens. Valter är född i Sibbo och studerar för tillfället online media på Arcada. Då han inte är i skolan är han engagerad i ungdomsarbeten i både Nyland och Österbotten. Lovsång och musik har alltid varit en del av hans liv. Marion kommer ursprungligen från Jakobstad och har i många års tid varit engagerad i församlingsarbete, främst med barn och ungdomar. Utöver det älskar hon att fotografera. När Marion och Valter är lediga är de gärna ute på spontana, oplanerade roadtrips. *“Vi brinner för Jesus och att finnas till för andra människor!”*



# FRIMODIGHET

## 6-9.6.2024

### Torsdag 6.6

- 12.00 Lunch**  
**13.00 Medarbetarsamling** för anställda, medarbetare, ledarteam. Presentation av gästerna och samtal kring ledarskapsfrågor i församlingarna.  
**Kaffeservering**  
**16.30 Middag**  
**18.00 KVÄLLSMÖTE** med Benjamin Sandell *"Frimodigt lärjungaskap I"*  
**Barn- och tweensmöte**  
**20.00 Kvällste**

### Fredag 7.6

- 9.30 Morgonbön**  
**10.00 FÖRMIDDAGSMÖTE** med Benjamin Sandell *"Frimodigt lärjungaskap II"*  
**Barn- och tweensmöte**  
**11.30 Lunch**  
**13.00 SEMINARIER**  
**Ung & Fri & Modig** (för unga)  
Benjamin Sandell  
**Vandra i den Helige Ande**  
Ben Fernström & Petrus Prophetic  
**Konferenskör**  
Elna Romberg & Andreas Forsberg  
**Lovsångsdans**  
Julia Gustafsson  
**Guidning i gamla Borgå**  
Jenny Törnroos  
**14.30 Borgå-FMU Café**  
**15.00 Fritid och spel:** fotbollsturnering, skatepark, utelekar  
**16.30 Middag**  
**18.00 KVÄLLSMÖTE** med Roger Andersson *"Frimodigt liv"*  
**Barn- och tweensmöte**  
**20.00 Kvällste**

### Lördag 8.6

- 9.30 Morgonbön**  
**10.00 FÖRMIDDAGSMÖTE** med John Nielsen *"Frimodig kyrka i bön och tjänst för staden"*  
**Barn- och tweensmöte**  
**11.30 Lunch**  
**13.00 SEMINARIER**  
**Att tjäna tillsammans**  
Rauno & Minna Karmitsa  
**Det profetiska idag**  
Ben Fernström & Petrus Prophetic  
**Livet i Afrika (för barn)**  
familjen Petersons  
**Konferenskör**  
Elna Romberg & Andreas Forsberg  
**Lovsångsdans**  
Julia Gustafsson  
**14.30 BorgåFMU Café**  
**15.00 Missionsmöte** med Markus Linde, Olle Rosenqvist, Martin Sandås m fl  
**16.30 (17.00) Middag**  
**18.00 KVÄLLSMÖTE** med Rauno & Minna Karmitsa *"Frimodighet och kraft"*  
**Barn- och tweensmöte**  
**20.00 Kvällste**  
**21.00 Ungdomskväll**, Valter och Marion Enlund & team

### Söndag 8.6

- 10.00 Gudstjänst** med Rauno & Minna Karmitsa, John Nielsen  
**Barn- och tweensmöte**  
**12.00 Lunch och avfärd**



# Seminarier fredag och lördag kl. 13-14.30

## Ung & Fri & Modig (unga, fre)

Vad är det att vara ung och kristen just idag i Svenskfinland? Hur kan de unga hjälpa varandra, finnas till hands för varandra och växa i tron? Hur kan de unga lära sig av de äldre, och hur kan de äldre lära sig av de unga? *Benjamin Sandell jobbar till vardags i Studentmissionen och i Våra församling.*

## Vandra i den Helige Ande (fre)/Det profetiska idag (lör)

Vi testar, utvärderar och utvecklar. Vi tjänar med det vi lär oss och tränar dem som är intresserade av ämnet. Vi kommer att ha ett seminariepar bestående av två olika delar. Rekommendationen är att man om möjligt väljer bägge seminariepassen i och med att undervisningen och samtalen bildar en helhet. *Petrus Prophetic är ett team inom Petrus församling som arbetar för en sund och fungerande profetisk kultur.*

## Konferenskör

Vi sjunger lovsånger, psalmer och gospel och lär oss också lite stämmor och sångteknik. Konferenskören medverkar i kvällsmötet på lördag och på gudstjänsten på söndag. Du som anmäler dig till kören får möjlighet att bekanta dig med sångerna på förhand. Inga förhandskunskaper behövs. *Elna Romberg är sångare och sångpedagog med lång erfarenhet av att leda körer och lovsång i olika sammanhang. Andreas Forsberg är pianist och sångare och ofta anlitad som musik- och lovsångsledare.*

## Lovsångsdans

Kom med och tillbe och lova Herren med hela din kropp! På workshopen lär vi oss några lätta koreografier, samt funderar på hur man kan uttrycka bön och utforska bibeltexter genom dans, och hur man hittar sitt eget personliga sätt att tillbe genom dans. Tidigare danserfarenhet behövs ej. *Julia Gustafsson är utbildad danslärare och har jobbat i branschen över tio år. Hon har lett och medverkat i dansgrupper i kyrkor och kristna sammanhang och träffas för tillfället med en grupp lovsångsdansare i Missionskyrkan i Borgå ca 1 gång/mån.*

## Tjäna tillsammans (lör)

Hur är det att tjäna Gud tillsammans i familjen och som par? Hur orkar vi tillsammans? Hur kan vi på bästa sätt förnya vår relation till Jesus och till varandra? Hur kan vi undvika att fastna i en kyrkbubbla i familj och äktenskap? *Rauno och Minna Karmitsa är pastorer, evangelister och musiker från Seinäjoki.*

## Livet i Afrika (barn, lör)

Hur är det att vara barn och växa upp i Tanzania i Afrika? Vad kan vi lära oss av varandra, och vad vill Gud visa oss genom kontakten med olika kulturer och länder? *Familjen Petersson är missionärer från Sverige som under många år har vistats och arbetat bland barn i Tanzania.*

## Guidad rundtur i gamla Borgå (fre)

Kom med på en guidad promenad genom den vackra gamla stan i Borgå. Vi tar del av stadens historia och hör även om intressanta personligheter från Borgå. Guidningen startar kl 13.30 vid Borgå domkyrka. Man bör reservera 1,5h tid för guidningen. *Jenny Törnroos jobbar på Borgå museum och är vår guide under promenaden.*





# Rauno och Minna Karmitsa vill dela Gud i vardagen

**Evangelisten Rauno Karmitsa är en av huvudtalarna på Missionskyrkan i Finlands sommarkonferens i Borgå 6-9.6.2024.**

Det var musik, idrott, vin och cigaretter och Rauno försökte vara lite högkulturell med kompisarna i Haparanda, då han studerade musik.

- Men inget kunde fylla tomheten, förrän jag böjde mina knän under ett tältmöte. På den vägen är Rauno Karmitsa som tillsammans med Minna lever för att berätta och sjunga för sina medmänniskor om tillfredsställelsen av att vara frälst.

*Artikeln har tidigare ingått i tidningen Livet. Texten är förkortad.*

Evangelisten Rauno Karmitsa berättar och vittnar under det inledande mötet i Ekenäs om 28

hur han som barn var rädd för mörkret men också om hur han kände stor frid då han satt i sin fars famn och bad tillsammans invid Muonio älv.

- Efter bönestunden med pappa gick jag utmed älven när kvällen började skymma, utan någon rädsla.

Är det här att vara frälst? Så här måste det vara, då räds-lorna rinner av och demonerna försvinner, funderade han.

- När jag var 18 år inventerade jag mitt liv och kom ihåg bönestunden vi hade då jag var i 10-11-årsåldern.

Rauno hade hittills fyllt sitt liv med "olika drycker och smaker", som han uttrycker det. Det var musik, idrott, vin och cigaretter och han försökte

vara lite högkulturell med kompisarna i Haparanda, då han studerade musik.

- Men inget kunde fylla tomheten, förrän jag böjde mina knän under ett tältmöte. Där fick jag gråta över mina synder och få förlåtelse för dem. Då jag gick hem var det som om jag höll en liten baby i famnen – mitt nya liv hade fötts i tältkyrkan och jag behövde hjälp med att ta hand om det.

- Jesus är sant. Namnet Jesus kan ge en så djup tillfredsställelse. Han har liv i sig själv. Det är ett så djupt mysterium, fortfarande, konstaterar Rauno.

## **Kallad till evangelist**

Att arbeta som evangelist handlar i praktiken om en ständig

kunskapstankning, förklarar Rauno Karmitsa, då jag ber honom beskriva sin yrkesvardag.

- Det har blivit mer av en relationsmässig läsning jag lyssnar itll olika bibelöversättningar, t.ex. via Gateway Bible. Varje kväll somnar jag in genom att lyssna på Bibeln. På morgonen börjar jag med en andakt innan jag stiger upp.

Rauno konstaterar att de ämnen han förbereder bubblar upp ur det undermedvetna och han förbereder sig i bön, inte bara teoretiskt.

- Jag låter det som kommer komma från mitt hjärta och från det skafferi jag regelbundet tankat in i mitt vardagsliv, genom böcker och inspiration från Guds ord. Jag har lagt märke till att jag hellre läser Bibeln än andra böcker.

Minna ser sig i det här sammanhanget som Raunos diskussionspartner. De får uppslag ur Bibeln och delar tankar kring olika ämnen och bibelställen. Rauno läser gärna sina predikningar för henne.

- Uppmaningen som berör mig djupt idag är: Gå ut i världen och gör alla människor till Jesu lärjungar. Alltså inte till kyrkan men uttryckligen ut i världen. Jag hoppas kunna leva så att det levande evangeliet förmedlas till andra människor, det vill säga lev rätt och gör gott, säger Minna.

## Vardagsevangelisation

Att nå ut till människor också utanför kyrkan ligger varmt om parets hjärta.

Rauno Karmitsa berättar om mannen han vid ett tillfälle mötte i bastun och hur han fick sjunga och dela evangeliet om Jesus Kristus för honom.

- Det blev ett annorlunda frälsningsmöte som pågick i flera timmar, där mannen fick känna frid och värme i sitt hjärta och ge sitt liv till Jesus. Han fick uppleva himlen!

Och allt började med en enkel fråga: Vad gör en evangelist?

- Träd upp i tid och otid och berätta om Jesus! Du har skott i ditt hölster, var du än går. Var beredd, rusta dig och du kommer att få se hur du kan leda människor till Kristus, uppmanar Rauno och hänvisar till 1 Tim 2:1-7.

- Det finns en stor kraft i din bön. Du utgjuter ditt hjärta för den levande guden. Våga vara den du är! Du är skapad precis som du är. Du är skraddarsydd för den här tiden.

Minna berättar om hur hon i sin vardag haft möjlighet att samtala med kolleger.

- Gud kan leda mig att vittna på ett naturligt sätt i det vanliga livet. Man bör förstås vara vis nog att uttrycka sig på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Å andra sidan har jag svårt att vara tyst om evangeliet.

Sedan fylls plötsligt hennes ögon av tårar:

- Jag önskar att vi troende inte skulle vara så dömande i förhållande till andra människor, när det gäller deras livsstil. Jesus älskar alla syndiga människor! Vi borde koncentrera oss på att tala om det väsentliga, på sanningen om Jesus, och inte på yttre saker, säger Minna.

Rauno instämmer och refererar till bibeltextern Titus 2 om hur Guds nåd frälser, förvandlar och utvecklar oss. På samma sätt som en människa som har syndat och är medveten om att hn har handlat fel blir benådad. Men vi behöver komma Gud till mötes.

- Det är ledsamt att många kristna blivit cyniska och inte vill göra bättring och arbeta på sin frälsning. Jag tycker att vår tro borde vara mer vardaglig än kyrklig. Jag tror på en vardaglig väckelse, en vardaglig kyrka. Jesus arbetade i vardagen.

Här hänvisar han till den samariska kvinna Jesus möter, hur han bemöter henne och vilka enorma konsekvenser mötet får.

- Vi har för mycket kampanjer i våra kyrkor. Kampanjerna är också viktiga, en vi borde även nå utanför väggarna, menar han.

Paret lyfter fram den personliga evangelisationen, från människa till människa.

- Det gäller för oss att vara trogen Guds röst, så som vi hör den. En gång kände jag bara att jag skulle gå till grannen och berätta att Jesus är den enda vägen, säger Minna.

Rauno understryker att evangelistgärningen är gemensam för honom och Minna, inom musiken, i vardagen och när det gäller att möta människor.

## Här för att vara lyhörd

Vid lördagens möte talar Rauno om hur vapenbäraren och stridsmannen har samma lön, att förebedjaren och predikanten är lika viktiga. Gud har förenat sin församling och iv strider sida vid sida: Håll fast id förbönen och tacksägelsen för alla människor.

**“Jag tycker att vår tro borde vara mer vardaglig än kyrklig. Jag tror på en vardaglig väckelse, en vardaglig kyrka.”**



Grunden för andliga genombrott har ofta lagts långt tidigare, genom bön och fasta.

- Vi är här för att vara lyhörda, och fråga: Herre, vem vill du att vi lyfter fram, välsignar, smörjer med olja eller ger profetiska budskap till?

Det är lätt hänt att man känner sig kort i rocken och jämför sig med andra som man upplever är duktigare. Jo, vi ska söka oss till ett bättre sällskap än vi är själva, säger Rauno, men den vi ska jämföra oss med är Jesus.

- Se inte ner på dig själv, du är älskad. Då jag ber med någon får jag dela liv och hjärta, i ande och sanning. Gud är med oss, i medgång och motgång.

Att vara pastor och att vara evangelist är två helt olika kallelser och under möteshelgen i Ekenäs delar Rauno Karmitsa med sig av berörande vittnesbörd och erfarenheter från fältet, där han trivs bäst.

Han har arbetat som ungdomspastor och hjälpt ungdomarna ta ansvar för olika projekt som handlar om att nå ut. Man har funnits med på gator och torg och tillställningar av olika slag. Som en medmänniska som bryr sig, bjuder på te och smörgås, och med värme kan berätta: Jesus älskar dig.

Text och bild: Monica Slotte



**John Nielsen**  
talar på lördagens  
förmiddagsmöte om  
"Frimodig kyrka i  
bön och tjänst för  
staden".

## I bön och tjänst för staden

**John Nielsen är general-sekreterare för Missionskyrkan Finlands systerkyrka Evangelisk Frikirke Danmark. Han är också ordförande för det internationella nätverket IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches.**

Som ung upplevde John att Gud kallade honom på ett annat sätt än han hade trott. Detta ledde honom till Norge, där han studerade teologi vid *Ansgar Theological Seminary*. Efter avslutade studier i Norge blev John pastor vid *Vestermarkskirken* i Grindsted. Här var han pastor i 8 år innan han fick kallelse från församlingen i *Bethaniakirken* i Aalborg. Båda kyrkorna är en del av *Evangelisk Frikirke Danmark*, som fram till januari 2022 hette *Det Danske Missionsforbund*.

Under sin tid som pastor i Grindsted engagerade sig John i internationell mission i Rumänien. Detta var strax efter kommunismens kollaps, och han gjorde många resor till det östeuropeiska landet. Man

hämtade med sig nödhjälp, ordnade ledarskapsutbildningar och evangeliserade. Flera nya församlingar växte fram och idag har Evangeliska Frikyrkan Danmark missionärer i Rumänien.

### Multietnisk församling

John var pastor i Aalborg i 18 år från 1994 till 2012. Under dessa år upplevde kyrkan en förnyelse och genomgick stora förändringar. När John kom var kyrkan en etnisk dansk församling till 100%. Men genom kontakt med flyktingar från många länder utvecklades kyrkan till en multietnisk församling med många nationaliteter bland sina medlemmar, och med söndagsgudstjänster som tolkades till engelska, franska, arabiska och farsi. Många muslimer från Iran och Afghanistan mötte Jesus och döptes i kyrkan.

### Enhet och hopp

Tiden som pastor i Aalborg präglades också av att John 2001 upplevde en kallelse att förena stadens splittrade kyrkoliv till enhet. Pastorerna började

be tillsammans varje vecka och en stark andlig enhet växte fram när kyrkorna gick samman för att göra en skillnad i staden. Bland annat minskande brottslighet, kyrkorna växte och det sociala engagemanget ökade. Enheten mellan kyrkorna öppnade dörrar som ingen kunnat drömma om, bland annat har pastorerna fått tillgång till ett rum i Stadshuset som de kan använda för bön.

Enheten mellan stadens kyrkor blev en förebild för resten av landet. 2019 publicerade John en bok med titeln är "Hope for your city" och efter att boken kom ut har John bjudits in till många olika sammanhang, kyrkor, konferenser för att undervisa om vikten av enhet och bön.

## Många uppdrag

2012 valdes John till ledare för *Det Danske Missionsforbund*. John har fortsatt i denna position, som numera kallas generalsekreterare för *Evangelisk Frikirke Danmark*. Det är ett litet samfund med cirka 1800 vuxna medlemmar i församlingar i Danmark. Samfundet har missionsengagemang i Grönland, Rumänien, Ghana, Thailand och Myanmar.

2022 valdes John till ordförande för *IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches*. Vartannat år hålls *IFFEC Worldwide Conference* och just nu håller man på att planera nästa konferens som hålls i Colombia i höst. År 2023 blev John, i egenskap av ordförande för IFFEC, inbjuden som talare till en missionskonferens i Mellanöstern, vilket gav inblick i den förföljda kyrkan i muslimska länder.

John är gift med Marianne och de har två vuxna barn.

- Jag ser verkligen fram emot att träffa Missionskyrkan i Finland och att få vara en del av er konferens, säger John Nielsen.

Text och bild: John Nielsen

# De fokuserar på barnen och familjerna

**Morgan och Julia Petersson är missionärer i Tanzania sedan februari 2018. De är utsända av Skara Pingstförsamling.**

Vi jobbar med Barnverksamhet och har sedan då vi kom ut, haft barnmöten och barnledarseminarier i städer och byar runt om i Tanzania. Vi besöker varje vecka några skolor där vi undervisar om Jesus och att Han är vår bästa vän.

Under 2019 började vi ett projekt med att översätta och spela in musik ifrån *barnskivor.se*. Det resulterade i ett album med 11 låtar på swahili för barn. Till dessa har vi även spelat in några musik- och dansvideon. Dessa finns idag på både Spotify och Youtube att få tag i under namnet *Baraka Kids*.

Vi översätter och dubbar också ett svenskt söndagsskoleprogram som heter *Söndagsskola Play*. Det började som ett test för att ge inspiration till andra, men blev så omtyckt att det nu sänds på nationell TV i Tanzania på två kanaler. Vårt team har fått vittnesbörd om familjer som kanske är de enda i området med TV hemma - och så bjuder de in barnen i området för att se programmet och samtala om det efteråt!

Sedan juli 2023 har vi varit i Sverige för ett hemmaår, och vi stannar till augusti 2024. Vårt team sköter arbetet i Tanzania självständigt, och vi finns till hands för ledning vid behov. Under året i Sverige har vi åkt runt till församlingar och berättat om vårt arbete. Framförallt har vi velat fokusera på barnen och familjerna i de församlingar vi mött. Vi tycker att barnen är så viktiga och vi vet att Gud kan använda både stora och små i sitt rike! Barnen är också kallade till gemenskap med Kristus!

När vi kommer till Borgå och sommarkonferensen har vi också då stort fokus på att barnen ska få komma till Jesus. Vi tror att samlingar med lek, pyssel och samtal är lika viktiga som samlingar med berättelser, lovsång och bön. Vi hoppas att vi kan få en fin blandning av detta och att barnen och deras familjer ska trivas! Vi tror på att Jesus har en plan för oss alla och att Han vill vara din bästa vän! Det vill vi förmedla till både barn och vuxna. Vi kommer att använda oss av berättelser ur Bibeln, sketcher, sånger, danser, roliga aktiviteter och bön anpassad för både yngre och äldre. Hoppas vi ses i Borgå!

Text och bild: Familjen Petersson



Julia och Morgan Petersson med barnen Wilgot och Hilma.

# In memoriam - Märt Saar 1984-2023



**Märt Saar** – son, bror, make, pappa, en kär vän till många, men framför allt ett älskat Guds barn. Märt gick tragiskt bort den 23 december efter att ha kämpat mot en aggressiv och snabbt växande psykisk sjukdom i flera månader. Han lämnade ett stort arv efter sig både i Estland och i Finland. Vi sörjer alla Märts tragiska bortgång, Vi kan ingenting göra för att få honom tillbaka, men vi kommer att få se honom en dag.

Märt var make till Greta, far till Wilma 16, Noomi 14, Vira 12, Mirtel 10 och Ilse 6. Under åren 2022-23 var han pastor och föreståndare i Sundom Missionskyrka. Han var styrelsemedlem i Missionskyrkan i Finland. Hans helhjärtade engagemang, förmåga att tänka stort och samtidigt se varje enskild människa inspirerade och berörde alla i hans närhet.

Märt Saar var född i en kristen sjubarnsfamilj i Tartu, Estland, den 20 oktober 1984 och blev 39 år. Efter gymnasiet stude-rade han journalistik vid universitet i Tartu. Han var med i en ungdomssatsning kallad KOMA för att utrusta unga ledare för lärjungaskap i olika delar av Estland. Dessutom gjorde han många resor runtom i världen. Han träffade sin blivande hustru, Greta, som var från Kuni och som studerade till läkare i Tartu. De gifte sig 2006 och blev föräldrar till fem flickor. Märt

arbetade som ungdomspastor i Tartu 2016-2018. Efter flytten till Smedsby 2018 arbetade han bl a på ett tryckeri i Vasa. Han började sedan studera på distans på Vapa-kirkkos teologiska utbildning och dess pastorlinje. I maj 2022 blev han pastor i Sundom missionskyrka.

Mycket kunde sägas om Märt som människa. Han kom till personlig tro som 12-åring och blev som 16-åring döpt och förenad med Salem Tartu baptistförsamling. Han och Greta blev sedan medlemmar i Risttee baptistförsamling. Han levde, agerade och trodde på det han höll på med. Han var en humoristisk, kreativ, energisk, nyfiken person med djup kärlek till Gud, Greta och barnen. Han var evangelisten som längtade att se människor komma till tro och växta i lärjungaskap.

Vart än Märt kom påverkade han - i arbetslivet, på fritiden, i ungdomsgrupper och i församlingar. Kännetecknande för Märt var hans berättarkonst, skådespelartalang och hans skratt kombinerat med djup känslighet och medkänsla. Han drömde stort och tog ofta på sig den största bördan i sitt lag. Han var en vän som uppmärksammade dem som inte hittade sin plats i samhället.

Märts liv och hängivenhet byggde på övertygelsen om att Gud inte bara finns någonstans långt borta, utan Han har kommit så nära oss att vem som helst kan ha en personlig relation med honom. Mycket i vardagslivet gav Märt glädje, om det var att fiska, sjunga med Greta och barnen, spela schack, sitta i bastun med vänner, baka eller pyssla på i huset eller i trädgården. Samtidigt längtade han efter att se utveckling i allt han företog. Han gav aldrig upp. Märt var också en flitig författare. Han hann under många år komma ut med hundratals inlägg på sin blogg och publicerade även två böcker.

Det plötsliga slutet på Märts liv dagen före julafton chockerade alla. Märt hade under året nämnt att han hade svårt att få tillräckligt med sömn på nätterna och i början av december sökte han vård på en psykiatriavdelning i Vasa. Han gav inte upp ens kampen mot sjukdomen, han kämpade till slutet. Det blev under årets mörkaste natt han gick för att möta sin Frälsare.

Begravningen hölls i Sundom den 20 januari med närmare 250 deltagare. Pastor Meego Rimmel från Tartu höll i begravningstid. En stor mängd blommor lades på och runt kistan. I sitt tal nämnde Rimmel att ingen kan ställas till svars för Märts död. Gud lämnade inte Märt i dödsskuggans dal. I upplevelsen av vår himmelske Faders hjärta levde Märt ut kärleken som son, bror, man och pappa, som gudsmän, ungdomsledare, mentor, journalist, författare, pastor och evangelist. Kärleken som han ville dela till alla är starkare än döden.

Pastor Meego citerade Sirje, Märts mamma och läkare: *"Han brann med en sån klar låga att kroppen inte klarade av det."* Den förgångliga kroppen har nu såtts för att uppstå till ett liv som aldrig kan dö. Märts syster Tuuli avslutade talet med att sjunga Fader vår. Gravläggningen skedde sen i den kalla vinterdagen på Sundom begravningsplats. Minnesstunden med mycket tal, sång och musik hölls i Sundom lärcenter.

Vi lyser frid över Märts ljusa och vackra minne!

**Leif Olin**





# In memoriam - Folke Gull 1928-2023



Den 23 december 2023 avled **Folke Gull** i sitt hem i Öster-Yttermark i Närpes, det hem som har varit hans under hela livet. Till kroppen började han bli rätt svag, men till sinnet var han i gott skick och skärpt som få i hans ålder. Folke var långvarig medlem i Betesdaförsamlingen i Yttermark, numera del av Närpesnejdens missionsförsamling.

Folke föddes den 8 maj 1928 som första son till Elna och Alfred, som från tidigare hade dottrarna Dorthy och Ragny. Några år senare föddes yngsta brodern Thore. Folke har berättat att han och hans syskon hade en lycklig uppväxttid med många kamrater i grannskapet. De var alltid snabba att ta itu med lekar efter skoldagens slut, men oftast krävdes det att de utförde några sysslor, som t.ex. att fylla vedlåren, innan leken kunde ta vid. Vartefter Folke blev äldre fick han förstås mer ansvar att hjälpa till på gården, särskilt då hans far Alfred hade många förtroendeuppdrag och ofta var borta på dagarna.

Folkes mor Elna var aktiv i missionsförsamlingen i Yttermark, i det missionshus som lokalt var känt som "Koll-byönhuse" (bönehuset på Kollan/"Kullen"), och Folke och hans syskon var också med redan som barn i juniorverksamheten. Folke lämnade sitt liv åt Gud på ett juniorläger på

1940-talet i Veikars som dåvarande Fria missionsförbundet ordnade på Skatila ungdomslokal.

I unga år blev Folke bekant med Dorthy som bodde en bit bort i byn. De umgicks flitigt under flera år och var båda aktiva i missionsförsamlingen, Folke en tid som juniorledare. Alldeles nyligen hörde jag en några år yngre bybo berätta att han som liten pojke besökt missionshuset och sett Folke och Dorthy sitta där nykära och hålla varandra i handen. De förlovade sig 1950. Om den tidens återhållsamma frikyrkliga normer har Folke berättat att folk i församlingen sagt att det nog var på tiden med förlovning då de satt bredvid varandra på mötena (!). Giftermål blev det i juli 1952.

Så småningom blev det dags för Folke och Dorthy att ta över gården efter Folkes föräldrar. Ekonomiskt var det tufft i början och Folke hann pröva på en hel del olika arbeten under 1950-talet, däribland några månader som timmerman på husbygge i Stockholmstrakten.

Han arbetade också under flera år på vägkontoret då riksåttan byggdes genom Närpes. År 1962 började han arbeta på Folkpensionsanstaltens kontor i Närpes som byråbiträde. Senare utsågs han till byråföreståndare och den tjänsten hade han fram till sin pensionering 1991. Han trivdes ypperligt i det här arbetet och var omtyckt av den övriga personalen på byrån.

Folke hann ha en hel del förtroendeuppdrag, varav det mest långvariga torde ha varit ordförande för den redan nämnda missionsförsamlingen i Yttermark, senare Betesdaförsamlingen. Han blev vald till ordförande som 22-åring på årsmötet 1951 och innehade den uppgiften i 45 år fram till årsmötet 1996. I början av ordförandeperioden fungerade han även som kassör en kortare tid.

År 2000 blev han vald till kassör i församlingen efter sin syster Dorthy, en uppgift som han skötte t.o.m. 2022 då han som 94-åring tyckte att det började räcka med att bokföra på dator. Folke engagerade sig i församlingen på många andra sätt också, t.ex. med alla tänkbara praktiska sysslor och gårdskarlsuppgifter. Han skjutsade också under en period barn i byn till och från församlingens söndagsskola.

Dorthy och Folke hade ett rikt socialt liv och var mycket aktiva ända tills det sakta började matas av p.g.a. sjukdomar under senare delen av 2010-talet. På sommaren 2021 blev Folke änkling då hans älskade Dorthy gick bort, och han fick ett stort tomrum hemma efter 69 års äktenskap. Han talade ofta om hur mycket han saknade Dorthy men var alltid glad då någon av oss anhöriga eller hans vänner kom och hälsade på. Under hans tid som änkling tycktes böneuppgiften få en allt större vikt för honom. Han fortsatte rutinen från sin och Dorthys gemensamma tid med att dagligen be för alla barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt andra nära och kära. Nämnda vid namn i Folkes bönestunder blev dagligen även MKF:s pastorer, kommunalt styrande m.fl.

Vi saknar både Dorthy och Folke, deras värme, kärlek och genuina intresse för alla i sin närhet. Jag saknar också en samtalspartner och en historieberättare av rang med ett otroligt detaljminne in i det sista. Tack vare Folke vet vi mycket om gamla tider som vi inte skulle ha vetat annars.

Folke Gull blev 95 år. Han sörjes närmast av sönerna Thorleif och Claseric med familjer. Vi lyser frid över hans ljusa minne. Återseen-det står kvar.

**Christian Gull,**  
sonson och vän

# Ge vidare av det goda

**Missionskyrkan i Finlands påskinsamling sker till förmån för den yttre missionen.**

Missionskyrkan i Finlands påskinsamling sker till förmån för den yttre missionen.

På många håll i vår värld kan det kosta väldigt mycket att tro på Jesus. Förföljelsen av kristna skrivs det inte så mycket om men vi vet att situationen för många syskon är mycket svår.

Som samfund, församlingar och enskilda troende och syskon vill vi göra det vi kan: be och ge. Det missionsarbete som vi tillsammans gör är oerhört viktigt inte bara för alla dem som vi lyckas nå. Det är också viktigt för vår egen skull: vi blir påminda om hur olika det kan vara att följa Jesus idag. Vi får tacka Gud för att vi kan uttrycka vår tro öppet och leva i fred. Och samtidigt får vi fortsätta att hjälpa alla troende och församlingar som lever i en helt annan vardag än vi.

Gud välsigne din gåva, stor som liten!

**Roger Andersson**  
tf samfundsledare



*Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.*  
**1 Kor.12:26**

*Påskinsamling*  
**2024**

**Missionskyrkan i Finland**  
IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  
Swift/BIC: HELSFIHH  
Påskinsamlingens referens: 71071

*Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland: RA/2021/1616. Landskapet Åland: ÅLR 2021/10685*

# KRYSS PÅ VÄG MOT PÅSKENS TID 2024

Korsordet är sammanställt av Seth Jacobson



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|
| 1  |    |    |    | 2  | 3  | 4  |    | 5  |    | 6         |    |
|    |    | 7  |    |    |    |    |    |    |    |           |    |
| 8  |    |    |    |    |    |    | 9  |    |    |           |    |
|    |    |    |    |    |    | 10 |    |    |    |           |    |
| 11 | 12 | 13 |    | 14 |    |    |    |    |    |           |    |
| 15 |    |    |    |    |    |    | 16 |    | 17 |           |    |
|    |    |    |    | 18 |    |    |    |    |    |           |    |
| 19 |    |    |    |    |    |    | 20 |    |    |           |    |
|    |    | 21 |    |    |    |    | 22 |    |    |           |    |
| 23 | 24 |    | 25 |    | 26 |    |    | 27 | 28 |           | 29 |
| 30 |    |    |    |    |    | 31 |    | 32 |    | 33        |    |
| 34 |    | 35 |    |    |    |    |    | 36 | 37 |           |    |
|    |    |    |    |    |    | 38 |    | 39 |    | 40        | 41 |
| 42 | 43 |    | 44 | 45 |    | 46 | 47 |    | 48 | S.J.03.24 |    |
| 49 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |

## VÅGRÄTA →

- V 1 Arkimedes konstant, lite på tre
- V 2 Sexhörning på grekiska
- V 7 Svängom med rytmiska kroppsörelser
- V 8 Finns i bild
- V 9 Dörrmaterial till grav för Jesus
- V 10 Nödssignal eller Sven Olof Sid (skådespelare)
- V 11 Substantivet föda
- V 15 Självstyrt finskt örke
- V 16 Slutkläm i bön
- V 18 Nordens västligaste land
- V 19 Institutet för hälsa och välfärd kort
- V 20 Andreas Norlén (talman)
- V 21 Vill clownen göra
- V 22 Återprefix eller Ruben Eliasson (författare)
- V 23 Skärgårdsområde i Egentliga Finland
- V 27 Svenska Kulturfondens Materialpaket
- V 30 Roland Orzabal (musiker)
- V 31 Partia Karkaren Kurdistan
- V 33 Sveriges ishockeylandslags värde i kronor
- V 34 Blev Jesus av judar (och romare) på långfredagen
- V 36 Fred Flintas bästa kompis
- V 39 Franskt lyxbilmärke (sen 2009) eller densamma
- V 40 Sörby Mekaniska Verkstad
- V 42 Kan man också säga att Judas gjorde med Jesus
- V 46 Finns mitt i bild

## LODRÄTA ↓

- L 1 Kommer att serveras på bildens vita substantiv
- L 2 Djur i bilden?
- L 3 Inte den andre utan den...
- L 4 Mycket liten storlek
- L 5 Trädgård för Jesu sista bönekamp
- L 6 Spel med Super Mario och Donkey Kong
- L 7 Gå hädan, kola vippen eller vinkla upp tofflorna
- L 9 Gylta eller Sven Otten (dansare)
- L 12 Träd bra till elgitarer - ger en tajt och fin ton
- L 13 Finns i bild
- L 14 Trerandig tysk sportsko
- L 16 Signal vid fara
- L 17 Barväxt med blå bärkottar
- L 23 Lång tid
- L 24 Skurk eller niding
- L 25 Lena Ecström-Ärlig (statlig utredare)
- L 26 Nordatlantiska fördragsorganisationen kort
- L 28 Romerskt dödsredskap i påsktid
- L 29 Barbarisk eller mycket skicklig
- L 31 Peter Didrichsen (museichef)
- L 32 Katarina Blom (psykolog)
- L 33 Förklaringsförsök eller teorem
- L 35 Nederbörd bestående av enbart flytande vatten
- L 37 Förste man på jorden
- L 38 Stormcentrum eller synorgan
- L 41 Sista dryck som Jesus blev bjuden på
- L 43 Aktuell tidpunkt eller Niklas Ulfvens (direktör)
- L 44 Halvgräs eller silver
- L 45 Du och jag eller jag och du
- L 46 Änglamas Fackförening
- L 47 Gudrun Lönnroth (arkitekt)
- L 48 Rymdvarsel med hemlängtan i 80-talsfilm

### BONUSUPPGIFT:

Skriv in här nedanför bokstäver från respektive siffra i krysset så lär du dig kanske ett nytt ord!?

|   |    |   |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 1 | 15 | 9 | 28 | 3 | 47 | 5 | 20 |
|   |    |   |    |   |    |   |    |
|   |    |   |    |   |    |   |    |



### Årsmöte 2024

Missionskyrkan i Finlands  
årsmöte hålls **lördagen**  
**27.4.2024 kl.10-16** vid **Teo-  
polis** i Tammerfors. Kallelse  
och agenda distribueras via  
församlingarna.

### Sommarkonferensen -24

Välkommen till Borgå på som-  
markonferens **6-9.6.2024!** Kom  
ihåg att **anmäla dig fr.o.m. 15.4.**  
Läs mer om talare, seminarier och  
annan konferensinfo som logi och  
mattider på sidorna 24-31!

Mer aktuell info hittar du på [www.mkf.fi](http://www.mkf.fi)!



# KDS Fritis

## 10-16.6.2024

Fritidsgården, Utterö, Sundom



Anmäl dig här!



KDS.FRITIS

