

# PÅ VÄG

INFORMATION- OCH SAMFUNDSTIDNING FRÅN MISSIONSKYRKAN I FINLAND 2/2024

**Gemenskap,  
nåd & mission**

**Tro, förväntan  
och realism**

**Att bli en del av  
Kristi församling**

Mission  
Församlingar  
FMU  
MKF-info

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## ROGERS RUTA s. 3

Blåbär, omvändelse och skörd

## MISSION s. 4-17

Gemenskap, nåd & mission  
Spännande att få jobba med mission i Norden  
Afghanistan  
"Nu är vi alla judar"  
Vill du bli skolgångssponsor?  
Missionskonferens 2025

## TRO, FÖRVÄNTAN OCH REALISM s. 18-21

Undervisning av Stefan Löv

## KRISTEN TRO OCH GAMLA TESTAMENTET s. 22-23

Reflektioner av Henrik Nymalm

## FÖRSAMLINGAR s. 24-27

Att bli en del av Kristi församling  
Herren verkar i "det lilla"  
Engagerad ungdomsledare sökes  
Nytt liv och öppna inbjudningar

## FMU s. 28-31

LedarAkademin  
Vad händer inom FMU?  
Hälsningar från bibelskolan Apg29  
Hälsningar från Filippinerna

## MKF-INFO s. 32-33

Återkoppling från sommarkonferensen  
Kallelse till extra möte

## HÖSTINSAMLINGEN s. 34

## HÖSTKRYSS s. 35

## FMU s. 36

MVV  
Apg29

LedarAkademin s.28



Gemenskap, nåd & mission s.4



Tro, förväntan och realism s.18



Att bli en del av Kristi församling s.27



# PÅ VÄG

## UTGIVARE

Missionskyrkan i Finland, MKF

## KONTAKTUPPGIFTER

Missionskyrkan i Finland  
Fredsgatan 37  
06100 Borgå  
tel: 050-5272285  
epost: info@mkf.fi

## INBETALNINGSUPPGIFTER

**Bankkonto:**  
IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  
Swift/BIC: HELSFIHH  
**MobilePay:**  
55058

Ange i meddelandefältet till vilket ändamål din gåva skall gå (t.ex. bistånd, mission, Evangelistmissionen eller MKF:s allmänna arbete). Alla gåvor och bidrag är anonyma (utom för ekonomiansvariga). Tack för din gåva!

## Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland:

RA/2021/1616  
Landskapet Åland:  
ÅLR 2021/10685

## ANSVARIG UTGIVARE

Roger Andersson

## PRODUKTION

MKF och SSM Design

## REDAKTÖRER OCH TEXTREDIGERARE

Sabina Söderlund-Myllyharju  
Markus Linde  
Stefan Salonen  
Seth Jacobson  
Henrik Nymalm  
Roger Andersson

## TRYCK

PunaMusta Oy

## PÄRMBILD

Markus Linde

Bladet kommer ut 1-3 ggr/år och distribueras gratis till medlemmar i MKF:s församlingar och till andra intresserade.



# Blåbär, omvändelse och skörd



Det har varit allmänt känt att Roger inte plockar bär. Han har aldrig tyckt om att i större skala plocka något överhuvudtaget, inte ens blåbär. Roger äter gärna alla bär och allt som framställs av bär, men man har lärt sig att han inte deltar i plockning eller skörd.

Av någon konstig anledning är detta helt ändrat nu. Idag plockar jag bär, allra helst blåbär. Jag finner stor ro i att bara finnas mitt i mossan och skörda det som finns. Och då jag är måttligt lång kan jag inte hålla på att böja mig med risk för att ryggen går i lås. I stället knäböjer jag i mossan och buskarna. I somras blev det så att varje gång jag gick ned på knä i skogen, kom versen till mig: *"Därför vill jag falla ned på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn"* (Ef 3:14)

Varför falla ned på knä? Jo litet tidigare skriver Paulus: *"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det."* (Ef 2:8) *"Alltså är ni inte gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga."* (Ef 2:19) *"Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen."* (Ef 3:10)

Därför vill jag falla ned på knä. Inte bara för att skörda de underbara bären, utan för att tillbe Gud och tacka honom för frälsningen, för medborgarskapet, för församlingen. Tänk vad Han kan undervisa oss ute i skogen.

Och jag kom även att tänka på detta med förändring. Hur kunde det gå så att det som jag hatade att göra, det älskar jag nu. Hur kan man gå från att enbart njuta av andras arbete och den frukt som andra har skördat och tillrett, till att vara med och skörda? I Bibeln beskrivs det förändrade sinnestillståndet som omvändelse. Den startar som en tanke och fullföljs i handling.

Min egen bäromvändelse fick mig att tänka på oss alla i församlingen. Kanske Gud hjälper oss att förändras: från att mest ta emot av resultat av andras plockande och skördande, till att själva plocka av den skörd Han har kallat alla till.

Ett annat kort ord kom även till mig som hör ihop med bäromvändelsen: *"När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp."* (Gal 6:9) För mig var det tydligen så att det skulle gå långt över ett halvt liv innan min tid var inne för att plocka blåbär. Gud visar oss alla våra egna tider och stunder, där Han har berett en skörd mitt framför ögonen och mitt framför händerna. En tid då det är lätt att verka och lätt att skörda därför att tiden är inne - det är Guds tid och det är också vår tid.

Men då måste vi vara på knä i bön, och vara på knä inför Honom i allt vi gör. Då måste vi fortsätta be, men framför allt vara villiga att själva stå till förfogande som en del av bönesvaret och lösningarna på våra böner. Och så får vi inte ge upp. När Guds tid kommer, då finns det skörd.

Tillbaka till skogen och mossan ännu. Jag upplevde något övernaturligt där på mina knän. Jag for ut igen, andra dagen, och knäböjde på samma ställe som jag var dagen innan. Och jag förstod ingenting - hade jag plockat så dåligt, allt var ju kvar! Samma blåbärsris som jag nyss hade rensat var helt blåa. Jag fick skörda på nytt på samma ställe.

Det är förstas helt möjligt att Roger inte ännu KAN plocka --- men jag tror faktiskt det var Guds glädje och nåd att servera frukt en andra gång på samma blåbärsris. Hur mycket mer ska inte Gud ge frukt i sitt eget rike, i sin egen församling?

**Roger Andersson**  
Tf samfundsledare



# Gemenskap, nåd & mission

Det är en rätt varm dag i september när Olle Rosenqvist, Kaj Holtti och jag möts på Helsingfors-Vanda flygplats för att börja vår 2,5 veckor långa resa till Nepal och Indien. Pga av Rysslands anfallskrig mot Ukraina tar den vanligtvis 6 timmar långa flygfärden till Delhi nu 10 timmar. Tacksamt nog är det få passagerare, och vi får en rad var att breda ut oss på eventuell sömn, men oavsett har jag svårt att sova på långa flygresor. Från Delhi blir det ett mindre flyg upp till Kathmandu, Nepal.





I Kathmandu är det farligt att evangelisera öppet. Här är Olle Rosenqvist, Kaj Holtti och Markus Linde tillsammans med Dawa Butthia och pastorn från Ezra församling.



MKF:s missionskoordinator Markus Linde skildrar sin senaste resa till Nepal och Indien



**KATHMANDU** När vi landat i Kathmandu och värmen slagit till som en mur, blir det efter visumkontrollen ett kärt återseende med broder **Dawa** som tar oss till det sedvanliga hotellet i Thamel. Väl där hinner Olle knappt innanför dörrarna innan en affärsman säger "What are you doing here? So great to see you again". Likaså kommer **Karma**, hotellägaren, och slänger armarna om oss. Det är surrealistiskt hur folk bara vet vem Olle är, men förmodligen vet de inte vad han egentligen sysslar med här. Vi etablerar oss i våra rum och tar lite vila innan vi med Dawa lägger upp strategin för hur vi ska ta oss runt i Nepal.

Nästa dag är det lördag och vi firar gudstjänst med Ezra församling i Lalitpurdistriktet i Kathmandu. Församlingen, som har kring 90 gudstjänstfirare, ligger i de kvarter som några dagar senare kommer att drabbas av svåra översvämningar. Här får vi bara njuta av lovprisning och gemenskap. Det är för farligt att dela något så här centralt, eftersom hemliga polisen har agenter som går runt i församlingarna och kollar.

**POKHARA** En del av resan tar oss till Pokhara, den lilla turistorten där evangelisten **Ganesh** och hans fru **Saru** jobbat med gatupojkar och utnyttjade

Hemma hos Ganesh och hans fru Saru.



Pokhara är en liten turiststad där evangelisten Ganesh bor.





*Hotellet som Olle, Kaj och Markus bodde på låg alldeles invid Pokharasjön, och de spenderade en hel del tid nere vid vattnet.*



*I Pokhara förberedde sig Kiran och Ganesh att åka med varsin motorcykel till övre Mustang för en veckas evangelisaation.*

-flickor. Eftersom staten lagt ner arbetet har man fått tänka om, och jobbar nu med samma grupper genom en musikaffär och en skönhetsalong.

Ganeshs tjänst har vuxit, och han är nu en stark resande evangelist. Med sin gitarr och *Royal Enfield*-motorcykel tar han sig till avlägsna platser till västra och norra Nepal för att föra evangeliet till folkgrupper som ännu inte fått höra det. Medan vi är där förbereder sig Ganesh och vår administrativa broder **Kiran** för att åka med varsin motorcykel upp till övre Mustang för en veckas evangelisation.

Tidigt följande dag åker vi linbanan upp till en bergsby där man kan se ut över Pokhara,

och vyerna är otroligt vackra. På en klar dag kan man se berget Annapurna. Vi väljer att stanna upp och be en stund, lägga händerna på, be för och välsigna Ganesh och Kiran för deras resa innan vi själva skall återvända till Kathmandu. Ganesh kramar om oss, och kanske Olle lite extra. Olle har blivit en andlig far för Ganesh.

**KATHMANDU** Vi mellanlandar i Kathmandu igen innan vi ska söderut. Det är min födelsedag och vi sitter på hotellets takrestaurang - det känns lite vemodigt att inte vara hemma med familjen. Då ropar Dawa på hotellägaren och ger en servett med mitt namn, och innan vi vet ordet av stämmer personalen

upp i sång, och en tårta bärs in. Kvällen blev trots allt ganska bra.

Men på natten börjar jag känna smärta under högra revbenet och det blir bara värre. Jag tar två värktabletter men märker ingen skillnad. Tidigt på morgonen är Olle, Dawa, och Kaj, samt sjukvårdspersonal på mitt rum, och det bråkas om ifall jag skall till sjukhus eller ej. I slutändan måste jag åka in för att få vård - vilken mardröm, ambulans och sjukhus i Kathmandu! Väl där konstateras gallstensanfall, och man vill ha kvar mig i 24 timmar, vilket betyder att vi missar flyget den dagen. Men hotellets representant förhandlar så att jag kan skrivas ut tidigare, och vi åker direkt till flygfältet.





“Tidigt följande dag åker vi linbanan upp till en bergsby där man kan se ut över Phokara, och vyerna är otroligt vackra. På en klar dag kan man se berget Annapurna. Vi väljer att stanna upp och be en stund, lägga händerna på, be för och välsigna Ganesh och Kirans på deras resa innan vi själva skall återvända till Kathmandu.”





Markus blev överraskad med tårta på sin födelsedag. Senare hamnade han in på sjukhus för gallstensanfall.



Vi kan tacka Gud att vårt flyg var försenat, för under flyget ner från Kathmandu till Biratnagar började det regna kraftigt, och när vi landat stod det som spön i backen. Vårt flyg blev ett av de sista inrikesflygen på 2,5 dygn, det enda till Biratnagar.

Medan vi åkte hem till **Indra** i Jhapa, där vi var i trygghet från regnet, dog över 230 personer, 70+ försvann och över 2000 blev av med sina hem i Nepal. Alla vägar till och från Kathmandu stängdes på grund av jordskred, översvämningar med mera - en hel månads regnmängd kom ner på två dygn. Lördagsgudstjänsten inhägnades också, eftersom det var en halv meter vatten i kyrkan. Det blev således ingen ögonklint med förbön och hälsokontroller för Moshar-8

*I Biratnagar blev det översvämning efter att regnet stått som spön i backen i flera dagar. Väl framme vid Indras hus i Jhapa, i trygghet från regnet, lovsjög de Herren tillsammans.*

*I Dawas hemförsamling New Creation Fellowship höll man fest för pastorerna för att visa sin uppskattning.*





folket, men kanske det var bäst så här. Nu får Indra, som är en av byns välgörare, hålla kliniken på juldagen tillsammans med sina medarbetare istället. Den kristna högtiden får då en plats i offentligheten och folket får se att en av deras egna bryr sig om dem, en av deras egna har kärlek som ingen annan. En kärlek från Gud, som öppnar hjärtan för evangeliet.

**SILIGURI** Direkt efter att vi åkt över djungelgränsen i Panitanki for vi på gudstjänst till Dawas hemförsamling *New Creation Fellowship*. En av de yngre pastorerna hade planerat att få Dawa dit, eftersom de ville överraska honom med en *Pastor Appreciation Day*, alltså en dag då de visar uppskattning för sina pastorer. Det var en fin tillställning med goda vittnesbörd om uppskattning för deras två äldre pastorer.

Vår medarbetare **Smiley** startade hjälparbetet *Love Your Neighbour Initiative* som når byar som ligger inom en radie på 10 km från Siliguri, ute i djungeln. Under covidtiden åkte Smiley ut ensam, och det var bara han och polisen som rörde sig på Siliguris gator. När polisen förstod att han försåg de fattiga och isolerade med mat och förnödenheter, fick han en speciell ställning i förhållande till det lokala polisväsendet. Den ställningen har han än idag. Smiley har en tydlig administrativ nådegåva och tjänst enligt 1 Kor 12:28 och Rom 12:8, och han leder med god självkännedom, oblyg och stolt över att få tjäna Gud med sina gåvor.

I år drabbades flera av djungelbyarna av översvämningar i juni månad, och 90% av byarna sköljdes bort. Hus, mark, boskapsdjur - allt var borta. Tack vare ett generöst bidrag från Finland kunde vi nu hjälpa dem att börja bygga upp den allra viktigaste infrastrukturen, bl.a. utedass och strukturer under tak.



**“I år drabbades flera av djungelbyarna av översvämningar i juni månad, och 90% av byarna sköljdes bort. Hus, mark, boskapsdjur - allt var borta. Tack vare ett generöst bidrag från Finland kunde vi nu hjälpa dem att börja bygga upp den viktigaste infrastrukturen, bl.a. utedass och strukturer under tak.”**



*Smiley visar på förödelsen efter översvämningarna.*



“Pastorn tar fram gitarren och plötsligt sjunger vi ‘O store Gud’ på någon nepalibydialekt, engelska och svenska.”



**MIRIK** Samma morgon vi gjort oss redo att åka till Mirik får vi reda på att vår avfärd blir försenad pga strejker bland arbetarna på teplantagen. Våra bröder, pastor **Joshua** och pastor **Markus Subba**, håller ständig koll på läget via telefon, och senare också via 10

mötande trafik. Vi stannar ett par gånger i hopp om att kunna vänta ut strejken, för det kan bli våldsamt och farligt om man kommer för nära. Ca 10 km från Mirik blir vi tvungna att stanna, då vägen är blockerad och vi hör strejkarna ropa högt. Doften av brända däck sticker i näsan.

Tacksamt nog stannar vi i en

by där pastor Joshua har kontakt med 35 troende familjer, som delar gemenskap och samlas till bibelstudium en gång i veckan i olika hem. Budet går snabbt i byn att Joshua är här med några gäster, och det ordnas samling hemma hos ungdomspastorn. Intressant nog blir veckans predikan av Olle Rosenqvist från



den lilla byn Kvevlax i Finland. Vi hinner knappt sätta oss ner för-rän det börjar komma folk från alla håll och kanter, tevattnet kokar och myllret av röster närmar sig. Rummet fylls snabbt och man plockar fram bänkar för folk att sitta på utanför, någon hänger in genom fönstret. Pastorn tar fram gitarren och plötsligt sjunger vi *O store Gud* på någon nepalibydialekt, engelska och svenska. Medan vi har möte går solen ner - Olle predikar och Kaj och jag delar med oss ett kort ord. Efteråt får vi besked att vägen åter är öppen. Strejkarna ger upp för natten och vi får åka igenom.

Rätt dammiga, trötta och slitna av en lång dag, både i bilen och på husmöte, kommer vi fram till Mirik Hillstation. Men dagen är inte över, för vi hade som mål att besöka tränings-centret, och dit far vi också. Vi möter 18 kvinnor och 21 män som går den 27:e skolan i Mirik, och vi delar litet om oss själva och från Guds ord. Det är ett kärt återseende och varje person i ledarskapet omfamnar Olle varmt när han kommer in. Här fanns inget då Olle tog det första spadtaget år 2010, inte ens pengar till att bygga centret, och än mindre pengar till att driva det. Pastor Joshua, rektorn för centret och huvudpastor, berättar att under covidtiden måste centret stängas. Då skickade man 7 elever till varje pastorshem, och pastorerna fick ta ansvar för att träna dem. Vilken överlåtelse! Skulle vi göra så?

**DARJEELING** På väg till Darjeeling åker vi genom Ghoom. Här berör Herren verkligen mitt hjärta och min själ, för det var här det startade år 1896 när missionären **Sigrid Gahmberg** anlände med tåget från Calcutta. Här gav hon under fem år sitt liv för att Himalayas folk skulle nås med evangeliet - hon tvättade smutsiga barn och satt med byns kvinnor. Medan hon



*Tåget i Ghoom dit missionären Sigrid Gahmberg kom år 1896.*

*Pastor Nathanael Khaling har idag jobbat med Olle i närmare 20 år.*



lärde sig sedvänjorna fick hon också ge evangeliet vidare.

I Darjeeling börjar regnet falla igen, och hotellet blir vår tillflykt. Vi äter middag, skrattar och gråter tillsammans med våra medresenärer, som båda trots sin höga ställning i arbetslivet i Mirik ger flera dagar åt att köra oss runt i bergen. Vänska-

pen och brödrskapet växer sig djupare och pastor Joshua, den äldste, håller ofta en hand på mitt knä eller i min hand, ett tecken på att man kommer varandra nära och känner respekt för varandra.

Dagen efter bär färden till byn Lebond, och där får Olle få visa vägen hem till pastor



**Om vi skulle förstå vad Gud gjort i Himalayas bergsbyar genom dessa män! Sedan Khaling började år 1973, och sedan Kaj tog med Olle år 2006, har över 500 församlingar planterats, och 3500 evangelister, pastorer, äldste och pastorsfruar tränats och sänts ut från 3 olika träningscenter till fyra olika länder!**

**Nathanael Khaling.** När Khaling får syn på Olle och Kaj lyser hans ansikte upp - de är vänner sedan många år tillbaka. När Kaj efter några besök tog med sig Olle, stirrade Khaling länge eftersom Gud hade uppenbarat en syn för honom. En man skulle komma och öppna upp dörrar och börja skörda, och Olle var den mannen. Idag har de jobbat tillsammans i närmare tjugo år.

Om vi skulle förstå vad Gud gjort i Himalayas bergsbyar genom dessa män! Sedan Khaling började år 1973 och sedan Kaj tog med Olle år 2006, har över 500 församlingar planterats och 3500 evangelister, pastorer, äldste och pastorsfruar tränats och sänts ut från 3 olika träningscenter till fyra olika länder!

Nästa dag på väg ned från Darjeeling mot Siliguri gör vi en avstickare nedför en brant, ibland bortspolad väg, in i djungeln. Där uppenbarar sig helt plötsligt en teplantage. *St Margarets Hope* står det på skyltarna. Här möter vi Pastor **Simon** som lett församlingen här i 41 år. 100 personer från plantagen samlas till gudstjänst



*En helig frid ligger över pastor Khaling, hans hushåll och den lilla kyrkbyggnaden på hans gård.*

*På vägen till St Margrets Hope åker man förbi en väldig teplantage, varifrån pastor Simon samlar folk till gudstjänst.*





och nu håller de på och utvidgar kyrkan. Pastor Simon är också en av lärarna på lärljungacentret i Salleri, Phaplu. Det tar honom 2-3 dagar att resa dit. Hos pastor Simon delar vi gemenskap, Guds ord, förbön och tacksägelse med dem som är hemma och lediga under dagen.

**SILIGURI** Under våra sista dagar i Indien tar Smiley oss med till *Red light District* där man har hyrt en lokal för att jobba med barn som växer upp i skuggan av prostitutionen. På kvällarna när mödrarna "arbetar" har barnen ingenstans att vara, och *Love your Neighbour Initiative* började bjuda in barnen till kreativa aktiviteter, samtal, samt hjälp med undervisning eller läxor. Barnen kunde då se att de är älskade.

Väggarna är fyllda med hjärtskärande teckningar med olika budskap: "avskaffa barnarbete", "stoppa våld mot barn", "stoppa barnäktenskap". Det var **Mrs Manu Rongong** som en gång startade upp arbetet, och hon har räddat många barn, speciellt flickor - bort ur Red Light District och bort från våldtäkt och prostitution. När jag står i rummet med teckningarna blir jag tvungen att vända mig bort och hålla tårarna inne. Här skiner ljuset mitt i mörkret! I sommar hade de också ett tvådagars läger för både Red Light Districtbarnen och slumbarnen. Som avslutning besökte vi också en gammal leprakoloni som idag är ett slumområde där våra syskon arbetar med att ge fattiga barn en utbildning och en värdig vardag.

Det finns så mycket man skulle kunna berätta, men arbetet här borta är något vi fortsätter med sedan de första missionärerna kom på slutet av 1800-talet från Finland! När man ser Olle, Dawa och Indra tillsammans, lovsjungande och med armarna om varandra, och man vet

vad de gjort under de senaste 20 åren, då är den närmaste beskrivningen som dyker upp en form av apostoliskt team. De böner vi ber och pengar vi samlar in, och den tjänst vi anförtrott Olle, att välsigna och sända ut, har större effekt än vi någonsin kan tänka oss! Gud har arbetat genom oss i området i 130 år, och han vill fortsätta det arbetet! Därför är det viktigt att vi fortsätter att BE & GE till arbetet med Evangelistmissionen i Himalaya.



## Evangelistmissionen

### Bankkonto:

IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  
referens 72300 eller meddelandet  
"Be & Ge" eller "Evangelistmissionen"

### MobilePay:

55058, använd meddelandet  
"Be & Ge" eller "Evangelistmissionen"

*Love Your Neighbourhood Initiative vill förmedla Guds kärlek till utsatta barn.*

*Barn i leprakolonin.*





# “Spännande att få jobba med mission i Norden”

Hege-Elise Sandås jobbar idag för UMU Norge, en av Nordens största missionsorganisationer med över 600 oavlönade heltidsarbetare. Martin Sandås hittade ett jobb som special- och engelskalärare på en lokal skola. Hege-Elise berättar här om hur familjen kommit igång efter flytten från Grekland.

I juli flyttade vi till ett hus som hyrs ut av Ungdom med Uppgifts (UMU) huvudbas i Grimerud, Norge. Huset ligger lite över en timme norrut från Oslo i Stange kommun. **Kaleb**, vår fina 16-åring, flyttade till en internatskola i södra Norge, så nu har vi bara 2 barn och en katt hemma med oss.

UMU i Norge har en egen privat grundskola som **Rebecka** och **Elijah** börjat i. Det är en mycket populär skola och hade egentligen ingen ledig plats för Elijah, men eftersom jag hade blivit tillfrågad att komma och leda UMU Norges nationalkontor, kom man med ett förslag att ändra skolans stadgar och utöka maxantalet elever för att ge plats till Elijah. Förslaget godkändes och skolan tog in en elev till i varje klass.

Kaleb, som vi inte träffar så ofta, verkar trivas utmärkt i sin skola och har fått många vänner. De har en fantastiskt bra kristen gemenskap i skolan och även utanför skoldagen. Skolan fokuserar inte bara på elevernas prestationer, utan också på deras karaktär. Han går på idrottslinjen och satsar mest på triathlon. Kaleb deltog i junior-NM (Norska Mästerskap) i augusti och senare i junior-VM

i Xterra off road triathlon i Italien i slutet av september. Han var mest med för att få erfarenheter och verkar vara motiverad att satsa vidare.

**Martin** var den sista som inte visste vad exakt vad han skulle börja med. Han fick dock ett jobb redan första veckan i Norge som special- och engelskalärare på en lokal skola. Han är också aktivt med i uppföljningen av arbetet som han var med och startade i Aten. Martin åkte till Aten under höstlovet och fick förmånen att se nya som kommit till tro på Jesus, samt möjlighet att träffa familjen Sadak som nu skall vara i Aten fram till jul.

Under tiden i Aten arbetade jag, **Hege-Elise**, en del med administration och ledarskap, och gjorde en del internationella arbeten inom mission. Mycket tack vare detta engagemang öppnades dörren till UMU i Norge, som är bland de största missionsorganisationerna i Norden med över 600 oavlönade heltidsarbetare. De har otroligt mycket på gång både nationellt och internationellt! Unga människor blir verkligen berörda av Gud och får ett hjärta för mission på ett sätt som man inte tidigare sett i Norge.

Jag har själv fått en mjukstart för att underlätta övergången med flytten till Norge, men har nu börjat få mer och mer ansvar. Min arbetsdag innefattar bland annat att sammankalla och leda möten i samband med konferenser och samlingar där UMU är med som en aktör tillsammans med andra församlingar runt om i Norge. Jag är också daglig ledare för arbetsgrupper som jobbar med bistånd, mission, ekonomi, konferenser, The Send, kommunikation och så har jag pastoral omsorg för ett team som reser runt i Norge. Dessutom är jag kontaktperson för UMU Norge.

Det är spännande att få vara med och jobba med mission i Norden och att få se så många få sina liv förvandlade genom arbetet som jag kan vara en del av. Vi är tacksamma för att övergången gått så bra som den gjort hittills. Vi saknar såklart våra goda vänner i Aten, men barnen är nöjda med livet i Norge och säger speciellt att skolorna är bättre här än där. Vi tar gärna emot besök och kan varmt rekommendera ett besök till Grimerud - de ordnar både konferenser och kurser! Deras lärjungaträningsskola (DTS) som just har börjat i höst har 70 elever från hela världen!



- *UMU Norge har otroligt mycket på gång både nationellt och internationellt! Unga människor blir verkligen berörda av Gud och får hjärta för mission på ett sätt som man inte tidigare sett i Norge, säger Hege-Elise.*



### **Sandås i Norge/UMU**

**Bankkonto:**

IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  
referens 35907 eller meddelandet  
"Sandås"

**MobilePay:**

55058, använd meddelandet "Sandås"



# Afghaner i nöd



Brunnsborrning i byn Qara, Doshman.

En 147 meter djup brunn.



**Det är dramatiskt på världshorisonten! Speciellt konflikterna i Mellanöstern drar till sig uppmärksamheten. Tragedier och lidanden på så många platser - allt nämns inte i massmedia.**

Trots den alltmer försämrade situationen i Afghanistan finns det ändå ljusglimtar. Den internationella biståndsorganisationen som vi samarbetar med har fortfarande projekt inom hälsovård och byutveckling. Några få internationella teammedlemmar finns fortfarande i landet och gör en fin insats tillsammans med den lokala personalen. Tyvärr är det mycket svårt att få de olika projekten godkända av de nya myndigheterna.

När det gäller att hjälpa på mikronivå finns det faktiskt många möjligheter! Genom en mångårig vänskap med en afghansk "broder", kan vi förmedla gåvor för att göra livet mera uthärdligt för flera av de alltmer fattiga afghanerna.

För tre år sedan när det hastiga regimbytet skedde i Afghanistan började vi genom MKF med en speciell insamling: "Afghaner i nöd". Under de här åren har vi genom bidrag från vänner och församlingar i Finland och Sverige kunnat förmedla pengar till mathjälp m.m. för de mest utsatta.

Under många år har det varit

torka i landet och grundvattnet har sjunkit katastrofalt. Genom "Afghaner i nöd" har vi, genom generösa gåvor, kunnat bekosta tre brunnsborrningar, en i utkanten av huvudstaden och två i byar på landsbygden.

Den senaste brunnen blev klar i början av oktober! Man fick borra ända ner till 147 meters djup innan man nådde vattnet. Det har varit mycket uppmuntrande att se vilket gensvar behovet av rent vatten har väckt hos många bidragsgivare.

Tacksamheten är oändligt stor hos byborna som fått rent vatten. Sonen till vår broder i Afghanistan skriver: "Salam! Jag hoppas att Du mår bra. Folket i byn Moshwani har ringt till min far om Er och Era vänner som har hjälpt med brunnsborrningen. De är mycket lyckliga och tacksamma. De ber för Er alla. Brunnen har mycket rent och sött vatten. Folk kan hämta så mycket vatten som de behöver."

Insamlingen till "Afghaner i nöd" fortsätter! Behoven blir större under den kalla vintern. Förutom mat behövs varma kläder, kol för uppvärmning, medicin mm. Vill Du vara med och bidra?

Be att det afghanska folket i all sin nöd får ta emot det levande vattnet!

**Jan och Anki Tunér**

*"Möt de törstande med vatten ..."*  
Jes 21:6

*"Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta"* Joh 6:35.

## Afghaner i nöd

**Bankkonto:**

IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  
referens 21607

**MobilePay:**

55058, använd meddelandet  
"Afghaner i nöd"



Kristna ledare på solidaritetsmöte i Geneve:

# “Nu är vi alla judar”

**Minnesdagen av den sjunde oktober har uppmärksammats på olika håll i världen, så ock bland kristna ledare.** Den nionde oktober samlade *Europeiska koalitionen för Israel (ECI)* kristna ledare från olika delar av världen till en egen solidaritetsyttring i Geneve. Samlingen ägde rum utanför det gamla högkvarteret för Nationernas förbund och fungerar i dag som säte för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Under mötet konstaterade **Tomas Sandell** att ”på samma sätt som Nationernas förbund svek det judiska folket på trettio-talet genom att inte stoppa Hitlertysklands fram-march så sviker FN fortfarande i dag den judiska folket genom att vägra fördöma terrordådet den sjunde oktober.”

Syster **Adeoloo Graf** från Marissystrarna i Darmstad frågade sej hur historien skulle ha sett ut ifall alla tyska kyrkor hade reagerat på kristallnatten den nionde oktober 1938 med att ringa i kyrkklockorna. Kunde man ha undvikit Förintelsen? På samma sätt kan man fråga sig varför inte alla tyska församlingar hissade den israeliska flaggan efter den sjunde oktober.

- Vi teg under Förintelsen och vi fortsätter att tiga i dag, var hennes dystra slutsats.

**Os Guinness** berättade i sitt tal om hur hans farfars far **Henry Grattan Guinness** (som även predikade i Andreaskyrkan under 1880-talet!) skrev böcker om Israels återupprättelse redan tjugo år innan den första sionistkongressen i Basel.

På samma sätt som **Hitler** och muftin av Jerusalem, **Amin al-Husseini**, förenade sej i hatet mot judarna på 1940-talet så ser vi även i dag hur judarnas fiender kommer samman för att försöka förgöra den judiska staten. Men låt oss inte luras. Det som börjar med judarna slutar aldrig med judarna, varnade han. Den ondska som vi upplevde den sjunde oktober riktar sig mot hela vår gemensamma civilisation.

Han avslutade med att berätta om den amerikanska krigsfångenen och sergeanten **Roddie Edmonds** som fick i uppdrag att identifiera alla i fånglägret av judisk börd för det tyska befälet. Följande morgon fanns alla amerikanska krigsfångar mangrant uppställda på kasernområdet med orden – “här är vi alla judar.” Guinness slutsats – på samma sätt bör vi även i dag uttrycka vår solidaritet med det judiska folket. Efter sjunde oktober är vi alla judar!

**Tomas Sandell**

**ECI**

**Bankkonto:**

IBAN: FI57 4055 1020 2570 71, referens 20307

**MobilePay:**

55058, använd meddelandet "ECI"

Vill du bli  
**Skolgångssponsor?**



## TANZANIA

Det finns två varianter av sponsorskap för skolbarn i Tanzania, 20€/mån eller 40€/mån.

Som skolsponsor får du tillgång till en rapport 2 ggr/år om hur barnet klarar sig i skolan och hur det trivs. Läs mer på danska här: <https://nlo.dk/skolegang>

För att påbörja sponsorskap kan du använda webbadressen eller QR-koden här ovan. Klicka sedan på den finska flaggan och fyll i dina uppgifter. Under rubriken "Cpr. Nr": fyll i siffrorna 123456-7890 (detta är en dansk del som finländare inte behöver). Tillsammans gör vi världen bättre!

<https://nlo.dk/bliv-fadder>

Välkommen på  
**Missionskonferens**

*Passion för Livet*

**17-19.1**

i Andreaskyrkan, Helsingfors

**Talare**

Ruben Holmgren Falk  
(Danmark/Tanzania)

Olle Rosenqvist



Save  
the  
date





# Tro, förväntan och realism

Stefan Löv, pastor och föreståndare i Ebeneserkyrkan i Jakobstad, skriver om den kristna tron och det faktum att livet inte alltid är en dans på rosor.

**I min tjänst som pastor har jag genom åren mött en förvånande stor grupp av besvikna kristna. Man är inte i första hand besviken på Gud, eller Guds församling, som annars brukar få klä skott för mycket kritik. Mångas besvikelse bottnar i att man upplever att det inte blev som man tänkt eller hoppats när man blev kristen eller i värsta fall har man fått något profeterat över sig i Jesu namn som inte infunnit sig.**

Jag har personligen funderat mycket på det här eftersom jag i mitt eget liv haft stor orsak att processa vad som är och har varit Gud och inte samt var Han är när mattan fullständigt rycks undan fötterna på en. Det finns därför en utsaga som jag börjat uppleva röd flagg kring och som jag hör med ganska tät frekvens i kristna sammanhang, troligen uppfattar jag den för att min personliga radar fastnat på det här.

Utsagan går ungefär så här, och ju yngre publiken är desto ivrigare betonas det: *"Gud har så fantastiska saker för dig i framtiden! Han vill göra så otroligt mycket för dig och genom dig så du kan inte ens förstå det."* Varianterna i formuleringarna kan vara många men andemeningen är klar: satsar du på Gud så blir framtiden helt

fantastisk och du kommer att bli mäktigt använd av honom. Vi måste först konstatera att det här faktiskt är en viktig sida av trons liv för med Jesus är vi alltid på en bättre plats i våra liv än om vi är utan honom. Men den stora utmaningen är vad människor läser in i det vi utlovar i Jesu namn, särskilt unga människor, som inte har en längre livserfarenhet att luta sig tillbaka mot.

“Den rannsakande frågan som är hälsosam att ställa lyder: är det här en biblisk uppmuntran?”

Den rannsakande frågan som är hälsosam att ställa lyder: är det här en bibliskt balanserad uppmuntran? Hur lever vi i det som helt klart är en uppmuntran i Skriften att tro och hoppas på Gud, att satsa allt på Jesus-kortet men samtidigt leva med en realistisk förväntan på livet? Är det ens rätt att tala om realism samtidigt som vi talar om tro på en övernaturlig Gud? Jag

tror att det är det, för realism grundad på Bibelns vittnesbörd är inte otro utan ett uttryck för sinnets förnyelse så vi *"...kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom"* (Rom 12:2). Det finns mycket vi verkligen kan säga i Jesu namn, och som har täckning, men det finns även en hel del som är positivt tänkande och allmän uppmuntran men som inte ska ses som en självklarhet när vi ger en "produktbeskrivning" (kommer inte på ett bättre ord) av vad det innebär att vara en Jesu lärjunge.

Den här artikeln handlar därför om det här med att ge en rättvis och sann produktbeskrivning av evangeliet och att följa Jesus som sin Frälsare och Herre.

**Vad Jesus och apostlarna säger om att följa Honom**

Det är tydligt när Jesus talar om efterföljelsen som en lärjunge till honom att *Uppdraget*, alltså det vi kallar *Missionsbefallningen*, är viktigare än vårt eget välbefinnande. Man kan tycka att det är människofientligt men så är det inte. Samme man som sade till lärjungarna: *"Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare"* (Mark 1:17)

säger också: "Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite" (Mark 6:31). Jesus är mån om att vi mår bra, att vi har vad vi behöver och att det står väl till med vår själ. Han är ju trots allt "era själars herde och vårdare" (1 Petr 2:25). Men Jesus har aldrig fokus på det spännande äventyret där en massa fantastiskt kommer att hända. Han är mån om att vi har en djup relation till honom själv, för han är vår del här i livet och i det kommande. Och tanken är att Han är allt vi behöver. Men själva lärjungaskapet kan bjuda på svåra tider, rentav livsfarliga tider. Det här har vi sett genom kyrkans historia och det här ökar över hela vår jord just nu i snabb takt: det blir mer och mer trångt för den som är en Jesu efterföljare. "Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord" (Joh. 15:20).

Ibland kan vi förmedla en upp-

fattning att evangeliet handlar om oss och att vi ska få ett behagligt liv. Men det handlar om Jesus och hur en blödande värld på väg mot avgrunden ska få glädjebud och att det har ett pris att leva i den andliga kampen.

**“Vår utmaning som kristna i vår materialistiska del av världen, västvärlden, är att vi både vill mista och bevara våra liv. Enligt Jesus är detta en omöjlig kombination.”**

Den tidiga kyrkan levde helt i takt med Jesu ord om lärjungaskapets verklighet. Man förstod att det som vi kallar lidandet för Kristus var ingenting som drabbade den som hade

otur eller hade syndat eller var svag i tron. Det var, och är, en helt naturlig följd av att vi har bytt rike. Av att vi i vår person och i vårt liv utmanar denna världens furste som "går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka" (1 Petr 5:8).

Vår utmaning som kristna i vår materialistiska del av världen, västvärlden, är att vi både vill mista och bevara våra liv. Enligt Jesus är detta en omöjlig kombination. Den som vill vara världens vän blir evangeliets fiende. De tidiga kristna förstod vad det innebär att dö bort från sig själv, att mista sitt liv för att finna det. Dopets konkreta begravning och uppståndelse var inte symbolisk för dem utan de visste att från och med nu finns ingen väg tillbaka; nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig (Gal 2:19,20). Därför kan också Jakob säga: "Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet" (Jak 1:2,3).

*"Jesus är mån om att vi mår bra, att vi har vad vi behöver och att det står väl till med vår själ. Han är ju trots allt "era själars herde och vårdare" (1Petr 2:25)" skriver Stefan Löv.*





“Håller vi på att skapa en generation av kristna som förväntar sig allt gott av livet hela tiden, och när det inte blir så ger man upp, allt för lätt?”

Aposteln Petrus går ännu längre och här närmar vi oss vad som verkligen är en ärlig produktbeskrivning av evangeliet: *”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet”* (1 Petr 4:12,13). Min oro, i brist på bättre ord att använda för det jag känner, är kopplat till det som Petrus skriver ovan. Han säger *”var inte förvånade...som om det var något oväntat som hände er”*. Håller vi på att skapa en generation av kristna som förväntar sig allt gott av livet hela tiden, och när det inte blir så, ger man upp - allt för lätt? Förmedlar vi framför allt till ungdomar ett sådant budskap att de blir högeligen förvånade när ”livet händer” och svårigheter möter? När sjukdomar, stress, ekonomiska problem och arbetslöshet eventuellt drabbar oss? Var är Jesus och äventyret då?

För den kristne som har sin identitet rotad i Kristus och vet att detta livet inte är allt utan endast en resa mot evigheten med Jesus är det här ingen överraskning. Men har man av någon anledning fått en snedvriden produktbeskrivning av

evangeliet kan uppvaknandet bli bryskt och många har fallit bort från både församlingsgemenskap och aktiv kristen tro på grund av omständigheternas hårda tryck.

Men nu är det ju så att tron är som bäst och viktigast just när det är hårda tider! Paulus sammanfattar det så otroligt bra i Rom 8. I andra halvan av det kapitlet så ser vi en kombination av tro och förväntan och samtidigt en realism om tingens ordning. Paulus förklarar att Fadern har skänkt oss allt med Kristus (Rom 8:32), sedan följer en beskrivning av olika svåra prövningar som kan möta oss i det här livet. Men så säger aposteln de viktiga orden: *”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss”* (Rom 8:37).

“Men allt är inte fullkomnat, allt är inte total seger. Därför betonar Guds ord så ofta egenskaper som trofasthet, beslutsamhet, uthållighet, vägran att ge upp...”

I allt detta... Pastorn och författaren **Tomas Sjödin** har skrivit att livet är ”en blandning av möda och mening”. Det är precis det Paulus säger. Orsaken till att vi alltid kan vara positiva, fyllda med glädje och brinnande i vår tro är inte att det alltid blir seger i detta liv. Det kristna hoppet går längre än den här tiden. Några verser tidigare har Paulus beskrivit att även vi som fått del av Anden som förstlingsfrukt *”suckar*

*inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlösning”* (Rom 8:23). Vi lever alltså i ett ”redan nu men inte ännu”! Redan nu är Anden utgjuten, de himmelska krafterna har brutit in i vår fallna värld och vi lever i nådens tid. Men allt är inte fullkomnat, allt är inte total seger. Därför betonar Guds ord så ofta egenskaper som trofasthet, beslutsamhet, uthållighet, vägran att ge upp o.s.v., när vandrigen i tron beskrivs.

## Slutsats

Kära läsare: Jesus är värd att följa! Han har lovat vara med oss alla dagar ända till tidens slut, hans närvaro och omsorg är garanterad. Men vi vet inte exakt hur den tar sig uttryck på förhand. Med honom kan vi storma murar och vi är mer än övervinnare. Samtidigt är det så att vi har ingen aning om hur våra liv kommer att gestalta sig.

Den bästa attityden vi kan ha till vår tro på Gud och det vi möter i våra liv tycker jag kommer till uttryck i berättelsen i Daniels bok om Shadrak, Meshak och Abed-Nego som kastas i elden när de vägrar att tillbe den gyl-lene statyn som Nebukadnessar i sin fåfänga och högmod ålagt folket att tillbe. Nebukadnessar undrar vem som ska rädda dem då, när de är där mitt i elden? (Dan. 3:15)

Deras svar är det enda rätta för en som redan mist sitt liv i efterföljelsen, men ingen självklarhet om vi är övertygade om att vårt liv ska bli ett fantastiskt äventyr och Gud endast har goda saker för oss. De svarade: *”O Nebukdnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung,*

“Om vi vill träna  
lärjungar som också  
ska kunna leva  
och bevara tron i  
svåra tider, vilket  
har varit den kristna  
kyrkans del i 2000  
år, kan vi inte spela  
på fåfänga och  
bekvämlighetsbehov.”

*att vi ändå inte dyrkar dina  
gudar och att vi inte tillber  
guldstatyn som du har ställt  
upp” (Dan 3:16-18).*

Tänk på Petrus och hans  
sista samtal med Jesus i Joh  
21. Jesus profeterade över  
honom och sa ”Jag säger dig  
sanningen: När du var yngre,  
spände du själv bältet om dig  
och gick vart du ville. Men när  
du blir äldre ska du sträcka ut  
dina händer, och en annan ska  
spänna bältet om dig och leda  
dig dit du inte vill”. Detta sade  
han för att ange med vilken död  
Petrus skulle förhållas Gud.  
Sedan sade han till honom:  
”Följ mig!” (Joh 21:18,19).  
Det är ju inget modernt  
slipat pep-talk Jesus håller.  
Han förklarar att det här slutar  
i Petrus fall med döden. Och  
på det; uppmaningen att följa  
honom. Och Petrus följer! Allt  
annat skulle vara sämre. Skulle  
han misslyckas helt fatalt i livet  
ville han ändå hellre göra det  
MED Jesus än utan honom!

Om vi vill träna lärjungar som  
också ska kunna leva och be-  
vara tron i svåra tider, vilket har  
varit den kristna kyrkans del  
i 2000 år, kan vi inte spela på  
fåfänga och bekvämlighets-  
behov. Vi behöver vara ärliga  
med budskapet: Jesus är  
fantastisk och den ende som



*Petrus blev korsfäst upp och ner. Etsning av C. Tinti, 1784,  
efter G. Reni. Källa: Rawpixel*

kan rädda från synd och för-  
tappelse och Han är alltid med  
oss, men efterföljelsen har ett  
pris och det priset bestämmer  
Herren, inte vi. Låt oss hjälpa  
varandra att kämpa trons goda

kamp, fullt medvetna om att  
”han som är i er är större än den  
som är i världen”.

**Stefan Löf**



# Kristen tro och Gamla Testamentet

Henrik Nymalm är pensionerad pastor från Andreaskyrkan i Helsingfors och Missionskyrkan i Borgå, men ännu aktiv med uppdrag i olika kyrkor och grupper. Här skriver han bl a om svårigheterna med Gamla Testamentet som vi alla har nu som då, och hur vi obemärkt väljer bort sådant vi inte gillar i Bibeln. Primär källa Philip Yanceys bok "Den Bibel Jesus läste", Libris år 2000.

Redan tidigt i den brokiga kristenheten - ett antal decennier efter den apostoliska tiden - dök det inom Romarriket upp tendenser hos vissa individer och rörelser att negligera Gamla Testamentet (GT).

Mest känd bland dessa torde **Marcion** vara. Han föddes i Pontos vid Svarta havet och kom till Rom år 140. Där blev han ledare för den gnostiska rörelsen. Kännetecknande för den är bland annat påståendet om en ond "skapargud" (demiurg) i GT och en helt annan gud i Nya Testamentet (NT).

I sin antisemitism (fientlighet mot allt judiskt) förkastade Marcion hela Gamla Testamentet i sitt eget förslag till rättesnöre ("kanon") för den kristna kyrkan. Men därutöver strök han också stora delar av Nya Testamentet! I hans och gnosticisms läror förnekas både Jesu mänsklighet och hans uppståndelse! Kroppen ses som helt ond.

Marcion lärde att Jesus "plötsligt" dök upp - ur en annan dimension - och spred sitt budskap, att han aldrig var ett barn och tonåring! Jesu födelse

förnekas! Han beskrivs närmast som en vandrande ande, nästan som en reinkarnation av tidigare religiösa lärare enligt hinduismens och buddhismens läror och våra dagars New Age-filosofier.

## Att enbart läsa Lukas?

Bland evangelierna godkände Marcion som gudomlig skrift bara Lukas berättelse, men förkastade beskrivningarna av Lukas om Jesu födelse och också profetierna från Gamla Testamentet, allt om Israel och det judiska folket. Han motarbetades därför helt följdriktigt som den villolärare han var.

Gamla Testamentet är nämligen, och förblir, Helig skrift, och är väsentligt för den sanna kristna tron. Det är Guds uppenbarade ord till människan om skapelsen, Israels folk, profeterna och deras verksamhet, och det lyfter återkommande fram frälsningens röda tråd, begynnande redan i Guds tal till ormen i Första Mosebok 3:14-15.

Men svårigheter med GT kan vi alla ha nu som då. En orsak är naturligtvis, särskilt i pro-

feternas böcker, vår okunnighet om alla de fenomen som där beskrivs och det tidsspänn som förflutit sedan händelserna i GT. Men dessutom vill jag nämna det som **Philip Yancey** tar upp i sin bok "Den Bibel Jesus läste" (Libris 2000): "Man begriper inte allt, och det man begriper väcker anstöt i vår tid."

## Våld och obegripliga matregler

Vad är det då som väcker anstöt? Jo, tex arrangerade äktenskap, oräkneliga djuroffer och inte minst att den innehåller så mycket grovt våld, omkring sex hundra avsnitt, enligt Philip Yancey. Dessutom är Gud involverad i allt detta. Hur går det ihop med den frid och fred Jesus förkunnade (även om han också förtutser tider av krig, katastrofer och kriminalitet av olika slag)?

Yancey svarar själv bäst på sina frågor. Han säger för det första att Gamla Testamentet först och främst är realistiskt. Det beskriver världen sådan den är, inte som den borde vara. Den handlar inte om en verklighetsflykt. I vår värld skjuter barn

varandra i skolor, terrorister kapar flygplan eller stormar synagogor och dödar gamlingar, poliser misshandlar försvarslösa fångar. Därutöver är inte hjältarna i GT särskilt perfekta. "Bortskämda slynglar som Salomo och Simson får gudomliga gåvor, en verkligt god människa som Job får gå igenom katastrofer" (s.10).

För det andra ser han i GT en "långsam men tydlig rörelse mot nåden". Hebreerna (judarna) levde under en grym, barbarisk tid. Deras lagar, som kan tyckas hårda, var helt klart mjukare om man jämför dem med grannfolkens lagar. Israels folk drev - via de lagar Gud förmedlade åt Mose - igenom grundregler för krig och byggde in respekt för de fattiga och till och med omsorg om miljön som inga andra folk. De satte gränser för hämnd och byggde fristäder dit individer kunde fly undan risk för hämnd (som enbart skulle skötas av rättvisa domstolar).

Philip Yancey citerar också författaren **Thomas Cahill** som i boken "*The Gifts of the Jews*" bland annat skriver om hur vi utan judarna "aldrig skulle ha haft rörelsen för slaveriets avskaffande, eller för fängelse-reformer; vi skulle inte ha haft freds-rörelsen, arbetarrörelsen, medborgarrättsrörelsen, handikappförbunden, anti-apartheidrörelsen i Sydafrika, solidaritetsrörelsen i Polen (på 70-80-talet), demokratiska rörelser i länder i Fjärran Östern såsom Sydkorea, Filippinerna och (i viss mån i) Kina."

Detta förutom att vi aldrig skulle ha haft de demokratiska protestantiska länderna i Västeuropa! Grunden till detta lades i det som Gamla testamentet beskriver och fick fart genom Jesus och kyrkan och genom de bibeltrogna insatser inom den världsvida kyrkan.

## Psaltaren och Predikaren

Obemärkt väljer vi bort det vi inte gillar i Bibeln. Ja också i Nya testamentet finns sådant som till och med den som kallar sig kristen kanske undviker att läsa eller ta på allvar! Philip Yancey skriver (s 17): "*Belöningen man får när man läser Gamla testamentet är inte lättförtjänt, det medger jag. Att lära känna sig som hemma på dess sidor tar tid och kraft. Alla prestationer - bergsklättring, gitarrspel, trekamp - kräver liknande perioder av hårt arbete. Vi härdar ut därför att vi tror" (ja vet) "att det lönar sig."*

Till sist några ord om vishetslitteraturen och psalmerna i Gamla testamentet. En nyckel till Psaltaren är att inse att den är som "andliga dagböcker och liknar personliga brev och böner till Gud" (Yancey, s 104). De är inte "förkunnelser ovanifrån", inte läror, inte doktriner, utan personliga böner, utbrott, anklagelser, känslor skrivna i poetisk form och riktade till Gud. De är självavärdande för den som skrev dem och blir det för dig när du är i en motsvarande situation.

I jämförelse med Psaltaren är Ordspråksboken helt annorlunda. Den ger råd om hur man ska leva, genom berättelser om vad som hänt när man levt på ett visst sätt.

För det tredje vill jag ännu nämna Predikarens bok, en personlig favorit för mig. En tidig filosofisk och existentialistisk skrift. Varför finns den i Bibeln, frågar sig kanske någon? Visst, den slutar med allvarliga ord om att inte glömma bort Gud.



*Philip Yancey säger att Gamla Testamentet först och främst är realistiskt.*

Men utgångspunkten är en person som har allt här i livet och ändå ser allt som förgångligt. Inget tillfredsställer. Hur kan Gud ha skapat en sådan tillvaro? Nyckeln här är att mannen i fråga visar oss också idag att framgångsteologin är falsk. Det du kan köpa för pengar ger inte bestående lycka, bara tillfällig tröst. Den som har, vill dessutom ha mer, girigheten knacker på dörren! Men Jesus säger: "Vad hjälper det människan om hon vinner hela världen, men får betala med sin själ." Det hände med Salomo, men han vaknade upp och insåg sina felsteg!

Att läsa Gamla Testamentet är att se det bristfälliga och att få hjälp att bättre förstå människans belägenhet och behovet av Jesus Kristus, Guds gåva till oss, dig och mig.

**Henrik Nymalm**





William Stocks blir döpt i Andreaskyrkans dopgrav. Ungdomspastor Markus Linde förrättar dopet.

# Att bli en del av Kristi församling

- Gud rör på sig bland ungdomarna och vi ber att han ska fortsätta sitt verk, säger Andreaskyrkans föreståndare Markus Österlund till På vägs redaktion.

**ANDREASKYRKAN** I slutet av maj fick församlingen vara med och dela glädjen med de närmaste när **William Stocks**, 16, blev döpt under en tillsammans gudstjänst i Andreaskyrkan.

William har genom åren deltagit både i församlingens ungdomsarbete *Teens*, och han gick även *Kristendomsskolan (KDS)* som MKF och FMU arrangerar tillsammans. Han säger att ungdomsarbetet spelat en stor roll på hans egen trosvandring.

- Lägren har verkligen hjälpt mig förstå den kristna tron bättre och sannerligen förstärkt min tro. Jag rekommenderar att alla kristna prövar på förbön för att verkligen känna Guds närvaro.

William, som beskriver sig själv som oftast glad och med torr brittisk humor, välkomnades samtidigt som församlingsmedlem i Andreaskyrkan. Han vet precis varför han ville ta följande steg i tron.

24

- Jag ville bli döpt för att jag insåg att utan Jesus är mänskligheten dömd att gå under. Vart än jag vänder mig i vardagen påminns jag om människors själviskhet och vårt högmod. Utan Jesus har vi människor ingenting.

- Att bli medlem kändes naturligt då jag också varit med i ungdomsverksamheten, säger William.

Under sommarens tonårsläger på Sjömansro döptes två ungdomar, **Ada Liukkunen**, 13, och **Lova Helsing**, 15, som båda varit med i Andreaskyrkans ungdomsarbete. Ungdomspastor **Markus Linde** fick vara med och förrätta dopen.

- Jag ville döpa mig för att jag redan hade tagit emot Jesus i mitt liv, och genom dopet ville jag visa det till alla, säger Lova. Jag valde Sjömansro för att det kändes bäst - mina bröder blev också döpta där.



Foto: Sabina Söderlund-Mylliherju

På fritiden spelar William piano och tränar på gym. I framtiden vill han gärna jobba med något som har att göra med samhället. Just nu bor han med föräldrarna Maria och Craig och systemen Wilma i Esbo. Till familjen hör också katten Bubblan.

Ada funderar att hon nog ville döpa sig för att hon inte längre vill det hon själv vill, utan det Gud vill. Också hon valde Sjömansro för att det kändes bäst.

- Som ungdomspastor är det en stor glädje och välsignelse när en ung person kommer till mig och uttrycker att han eller hon vill döpas, säger Markus. Att få vara med på resan och se hur personen har växt i sin tro, och veta att Gud har arbetat i hans eller hennes hjärta, är en av de största gåvorna i mitt arbete.

Markus säger att det är en otrolig glädje att se någon vilja följa Jesu befallning och ta steget att bekänna sin tro öppet inför Gud, och bröder och systrar i tron. Han talar om dopet som ett kraftfullt yttre vittnesbörd om en inre förvandling - om den tro som tagit plats i personens liv.

- Det är verkligen en ära att få vara en del av den processen, men Gud är den vi alla bör tacka, och som äras bör, för tron som väckts i deras liv!

I början av hösten fick församlingen igen vara med och fira både dop och medlemsintagning i samband med en gudstjänst. Pastor **Markus Öster-**

**lund** hade glädjen att få döpa en ung tidigare muslimsk man som kommit till tro på Jesus Kristus.

- För snart två år sen döpte jag en annan ung man med muslimsk bakgrund, och det är lite roligt att nu två år senare får jag döpa hans kompis, säger Markus.

Det var nämligen så att han hade berättat för sin vän om kristendomen och Gud och Jesus. Sedan kom de båda på besök hem till Markus, som berättade om hur man kan bli frälst. Markus gav vännen ett Nya Testamente på dari och uppmanade honom att läsa Johannes evangelium.

- Jag började tro på Jesus efter att jag läste om honom och om korset i Bibeln. Och när jag kom till församlingen såg jag att människorna var snälla, berättar den unge mannen.

- Det var en jättebra känsla att bli döpt! Den bästa i livet! Jag kände mig fri, utbrister han.

- Idag är Jesus min Herre, och jag försöker följa honom. Jag är glad att få följa honom! Jesus betyder allt för mig!

Under samma gudstjänst välkomnades bl.a. **Juni Mickelson**, 15, som medlem i Andreas-kyrkan. Juni berättar att hon



Foto: Markus Linde

*Pastor Markus Österlund hade i början av hösten förmånen att döpa en ung tidigare muslimsk man.*

under flera månader bekantade sig med församlingen innan hon tog beslutet att bli medlem.

- Jag tycker det är viktigt att man kan vara en del av Kristi församling och ha många människor att dela sin tro med. Alla i Andreas kyrkan är så välkomnande och jag vill gärna delta i arbetet som Andreas kyrkan utför i Kristi namn, säger Juni.

- Ungdomsarbetet här är jättebra och vi har en bra ungdomspastor och en väldigt fin gemenskap! Andreas kyrkan gör ett superfint jobb!

*Text: Sabina Söderlund-Myllyharju*

*Juni Mickelson tycker att det är bra när ungdomarna kan träffas ofta, och att församlingen engagerar dem på olika sätt i verksamheten.*



Foto: Linus Mickelsson

*Ada Liukkunen och Lova Helsing tyckte båda att det kändes bäst att bli döpt på Sjömansro. Dopförrättare var Andreas kyrkans Markus Linde och Desiré Wirén från Sibbo Betania.*



Foto: Linus Mickelsson



# Herren verkar i "det lilla"

## MISSIONSKYRKAN I EKENÄS

Vi har inte jättestora grejer på gång just nu, men Herren verkar ändå i "det lilla". Det finns en ny iver att stå tillsammans och bära upp arbetet och vi är också tacksamma för några nya medhjälpare.

Vår Brödkyrka var litet "nedläggningshotad" för ca ett år sedan, men på vädjan av våra besökare bestämde vi att fortsätta med arbetet. För tillfället är det glädjande att se att vi har ett uppsving i besökarantalet och att nya besökare också har hittat till Brödkyrkan. Vi avslutade visningen av Alphakursens undervisningsmaterial i Brödkyrkan nu på hösten. Det är ett tacksamt material som ger många användningsmöjligheter.

Våra olika hem- och bönegrupper fortsätter, och i församlingen försöker vi mobilisera upp böneengagemanget.

På Ekenäs höstmärnad deltog vi med ett bord där vi bjöd på kaffe med dopp & hopp. I människovimlet fick vi dela ut kristna tidningar och böcker och samtala med människor. Jesu ord i Matt 9:37-38 ekar inom mig: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."

För tillfället kör vi ett undervisningstema på våra söndagsgudstjänster där vi ser hur Jesus i Bibeln möter olika slags människor och vad det mötet för med sig! Vi önskar förstås att ännu flera skulle hitta till våra söndagsgudstjänster.

Vi söker som bäst en ungdomsledare till församlingen. Anställningen skulle gälla från och med januari 2025, se skild



annons! Vi är tacksamma om ni hjälper oss att be för detta! Vi är i skriande behov av att nå unga och yngre målgrupper då åldersstrukturen i församlingen är hög.

**Lördagen den 16.11 kl. 18** kommer vi att hålla en konsert vid namn "Autumn leaves" med violinisten **Frida Backman** och **Olav Söderström**.

**Maria Nikander**  
Missionskyrkan i Ekenäs

## ENGAGERAD UNGDOMSLEDARE SÖKES

Uppgifterna består främst av att starta upp ett ungdomsarbete på orten med Missionskyrkan som bas. Jobbet inkluderar uppsökande arbete. Du har möjlighet att själv påverka arbetets innehåll enligt dina egna styrkor.

Av den sökande förutsätts tillräcklig erfarenhet av arbete med ungdomar, god förmåga att komma överens med människor, förmåga till självständigt arbete och kännedom om sociala medier. Vi önskar att du har ett hjärta för ungdomarna och en förståelse

för den verklighet de lever i. Arbetet innebär varierande arbetstider.

Behörighetskraven är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ungdomsledare, socionom, samhällspedagog eller annan lämplig utbildning. Erfarenhet av ungdomsarbete, samarbete med skolor samt studier på bibelskola är meriterande. Befattningen tillsätts enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid, men två personer på halvtid kan också komma i fråga.

Vi erbjuder dig ett betydelsefullt arbete och ett sporrande stöd i vår varma gemenskap. Vi utgår från att du delar församlingens vision och värderingar baserade på Bibelns undervisning.

Språkkraven är goda kunskaper i svenska. Kunskaper i finska är en merit. Lönen utgår enligt kollektivavtalet för kristliga organisationer 2023 - 2025. I befattningen iakttas en provotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/2002) uppvisas.

**Skicka in din skriftliga ansökan med CV till Missionskyrkan i Ekenäs, Jan Tunér, e-post [crossoverconsultations@hotmail.com](mailto:crossoverconsultations@hotmail.com). Mer information ges av pastor Maria Nikander, tfn 041 3130 887, eller ordförande Jan Tunér, tfn 050 4670 231.**



Hälsningar från  
Planeringsteamet  
för MKFs Som-  
markkonferens 2025



Bilden har genererats med AI av Alan Kongari.

# Nytt liv och öppna inbjudningar till dem som står utanför

**Vi är glada att kunna meddela att planeringen för Missionskyrkan i Finlands sommarkonferens 2025 nu är igång!** Även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede och många detaljer ännu inte är på plats, kan vi redan nu berätta att konferensen kommer att hållas 26-29.6.2025 i *Variska skolcenter*, och en av huvudtalarna är bekräftad.

Konferensen handlar om mer än bara det praktiska; det är också en tid för andlig förberedelse. Vi ser framför oss en tid då Missionskyrkorna runt om i Finland kommer samman i bön, lyssnar till Herrens röst och blir utrustade för de gärningar som Han har förberett för oss.

En av de trådar Herren drar i just nu är att rikta vår blick utåt. Vi känner oss kallade att skapa nya mötesplatser där människor från olika bakgrunder och åldrar kan mötas och bygga relationer. Den här

konferensen ser vi inte enbart som MKF:s konferens, utan som en möjlighet att nå utanför våra vanliga sammanhang. Vi ser framför oss mötespunkter där människor från olika länder och livssituationer kan mötas och knyta kontakter.

Vi bär också en stark bild av att hamnar nu står redo att ta emot den skörd som är på väg. Som en båt på väg in mot hamnen, förbereder vi oss för det som kommer, med öppna armar för att välkomna både nya ansikten och nytt liv.

Vi ber om nytt liv och öppna inbjudningar till dem som står utanför våra vanliga gemenskaper. Våra hjärtan är inställda på att förbereda oss för skörden, och bönen är grunden för denna resa. Vi vill därför bjuda in dig att delta i en tid av förbön inför konferensen. *Vi vill även bjuda in er till ett bönezoommöte söndagen 24.11 kl. 16-17.* Genom att skanna QR-koden

kan ni anmäla er direkt. Annars kommer vi också skicka inbjudan per epost till era församlingar.

**Alan Kongari & Anette Nyman**  
Missionskyrkan i Vasa



Anmäl dig till bönezoommötet 24.11  
kl.16-17 genom att  
scanna QR-koden!





Ungdomssamling i Cityförsamlingen, Sverige. LedarAkademin lär ut en ny lek.



# LedarAkademin

**2019 startade FMU LedarAkademin för att ge unga människor (15+) en grundläggande kunskap om ledarskap i en församlingskontext. Ungdomar får ofta ansvar i församlingarna men är sällan tillräckligt förberedda.**

LedarAkademin består av åtta undervisningshelger som berör teman som Bibeln, bön, själavård, ledarskap, teamwork, självkännedom, kommunikation och vila. Den som går LedarAkademin ska också ha en mentor som de träffar några gånger om året. Att ha en mentor hjälper den unge att öva på att ha kontakt med äldre och att be om hjälp.

Den tredje uppgiften för deltagarna är praktik som hjälpledare eller ledare på läger eller i församlingarnas lokala verksamhet. När man har genomfört alla åtta helger och gjort sin praktik avslutas programmet 28

med en examen, exempelvis genom att anordna ett läger.

**“Man kan börja LedarAkademin när som helst; undervisningshelgerna hålls fyra gånger om året, vilket gör det möjligt att hoppa på när man vill.”**

Man kan börja LedarAkademin när som helst; undervisningshelgerna hålls fyra gånger om året, vilket gör det möjligt att hoppa på när man vill. I april besökte LedarAkademin Stockholm för att träffa några församlingar och få en inblick i

livet där. De besökta församlingarna var St Clara kyrka, SOS Church och Cityförsamlingen.

Det första besöket var på St Clara kyrka där **Mats Nyholm**, präst och nationell evangelist, tog emot oss och berättade om arbetet där. Vi fick även följa med till "Plattan" (Sergels torg) där St Clara delar ut kaffe och pratar med människor varje dag. Vi hörde flera vittnesbörd från människor som varit utslagna men blivit berörda av Jesus och nu arbetar frivilligt i kyrkan.

En av männen berättade att han kommit ur fängelse i oktober 2023 och varit uteliggare fram till februari 2024 då han via St Clara fått tag på en lägenhet. Nu hjälper han till med övervakningen av dem som kommer till St Clara för att sova över när kyrkan har nattöppet.

LedarAkademin-gruppen deltog också i en "outreach" på "Plattan", denna gång anord-



I april besökte ett gäng ungdomar från LedarAkademin Stockholm för att träffa några församlingar och få en inblick i livet där.



nad av SOS Church Stockholm. **Naomi Åbacka**, uppvuxen i Vasa, bjöd in gruppen till detta event där det var sång, drama och predikan.

På fredagskvällen deltog LedarAkademin-gruppen i en ungdomssamling i Cityförsamlingen, en av Pingstförsamlingarna i Stockholm. Ungdomarna fick vara med om lekar och träffa jämnåriga.

Vistelsen i Stockholm avslutades på söndag med deltagande i SOS Church:s gudstjänst. Resan gav mycket att tänka på; gemenskapen var fin och Gud är god.

# Vad händer inom FMU?

**En stor fråga just nu inom FMU:s styrelse är hur nästa års verksamhet ska se ut och varför. Syftet med FMU är att:**

1. Sprida Guds rike till barn och unga
2. Stötta församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet
3. Ge de unga, som vill, möjlighet att ta ansvar och utvecklas som lärjungar och ansvarsbärare

**FMU:s mål är därmed att** fungera som en missionsorganisation, en stödorganisation för församlingar samt en ledarutvecklingsorganisation.

**Nuvarande strategi har varit** att bjuda barn och unga på läger där evangeliet presenteras. När barnen når 13-14 års ålder kan de som vill delta som hjälpledare på läger, vilket ger dem ansvar, handledning och en ledargemenskap. Vid 15 års ålder har ungdomarna möjlighet att fördjupa sina ledaregenskaper genom LedarAkademin samt fortsatt praktik i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet, på läger, Midvinterveckan med mera.

**FMU har stöttat församlingarna** främst genom att anordna utbildningar för barn- och ungdomsledare eller resor till dessa. FMU erbjuder också samarbete kring läger och andra evenemang, såsom barnkör-festivaler, nära den lokala församlingen. Tanken är att stödja den lokala församlingens barn- eller ungdomsverksamhet, engagera lokala ungdomar som hjälpledare samt skapa en starkare gemenskap och ansvarstagande.



**Per-Richard Levälähti**  
verksamhetsledare





Sista dagen på praktikveckan i djungeln. Josef Nylund skriver till oss från bibelskolan Apg29 i Ecuador.

# Hälsning från bibelskolan Apg29

**Josef Nylund är uppväxt i Solf och studerar datavetenskap i Åbo. Han sitter med i FMU-styrelsen och har varit ledare på många läger. Just nu är han på bibelskolan Apg29 i Ecuador.**

“Hej alla som läser detta! Jag heter Josef och medan jag skriver detta är jag i Ecuador på **Apg29!** Apg29 är en bibel-, missions- och lärjungaskola där människor från flera kulturer möts, delar livet, lär sig att vara lärjungar tillsammans och hjälper till i olika kyrkor i närheten.

På skolan är det 11 deltagare från Sverige, 10 från Ecuador, 2 från Colombia och så är jag den enda från Finland. Innan resan träffades vi som är från Norden i Sverige under några dagar för att lära känna varandra och få mera information om skolan och Ecuador. Sedan flög vi från Göteborg till Quito, huvudstaden i Ecuador. Där väntade ett gäng ledare på oss och vi åkte mini-30

buss till stället som har blivit vårt hem under största delen av denna resa, nämligen hostellet *Los Olivos*.

Då vi kom ut från flygfältet blev vi alla med det samma förtjusta över landskapet i Ecuador. Det finns stora berg nästan överallt, och medan vi åkte längs de slingrande vägarna runt bergen togs många bilder och humöret var verkligen på topp!

Programmet på skolan går att i stort dela in i tre delar, vardagen på *Los Olivos*, praktikhelgerna och praktikveckorna.

Under veckorna är vi på basen och får undervisning i en mängd olika teman, bl.a. kulturförståelse, den Helige Anden, en snabb bibelöversikt, lärjungaskap och bön. Vi går också igenom Markusevangeliet och Apostlagärningarna, kapitel för kapitel, och lär oss mycket om Jesu liv och lärjungarnas väg

till att sprida evangeliet vidare med hjälp av den Helige Ande.

På helgerna åker vi i mindre grupper ut till olika församlingar och hjälper till där med det ena och det andra. Jag och min grupp far till en liten by som heter *La Magdalena* och där hjälper vi bland annat till med barnsamlingen, ungdomsarbetet, delar tankar och sjunger på gudstjänsterna, och ibland gör vi hembesök till någon i församlingen och hjälper till där. Jag tycker det är en bra uppdelning med mera teori under veckan och sedan får man göra mera praktiska saker under helgen. Då blir programmet mera varierat. Men man kan aldrig heller med säkerhet veta vad som kommer hända. Senaste helgen deltog vi i en födelsedagsfest för en tjej i församlingen som fyllde femton år och under en tidigare helg satt vi på ett flak bakom en traktor och besteg ett berg!

Ecuadors  
flagga



Det som hittills har varit mest spännande är praktikveckan för några veckor sedan - i nästan en hel vecka var vi i djungelområdet i Ecuador! Min grupp var i staden El Chaco. Programmet var delvis samma som under praktikhelgerna, men med mera av allt. Vi besökte skolor, ungdomshem, evangeliserade, deltog i nattgudstjänst, delade vittnesbörd, sjöng lovsånger m.m. Vi hade också tid att testa på en hel del spännande aktiviteter som man kan göra i djungeln som t.ex. att simma under vattenfall och forsränna. Det var verkligen en speciell vecka med många upplevelser och många minnen för livet. Nu när jag skriver det här så kommer jag imorgon fara iväg på nästa praktikvecka så det återstår att se vad som händer då. Denna gång är praktikveckan i bergstrakterna så det kommer säkert vara mycket annorlunda än i djungeln. Och efter det väntar en sista praktikvecka då vi tar oss ännu längre in i djungeln.

Ungefär halva tiden här i Ecuador har gått nu, men om man tänker på hur lite tid som är kvar, endast sex veckor, känns det som att det nästan är över redan. Tiden här går så fort och jag känner mig inte redo att lämna de här människorna jag mött på skolan eller det här fina landet ännu. Men jag vet att då jag kommer hem så kommer en del av det här äventyret att alltid finnas med mig.

Till sist så vill jag säga att även om det har hänt mycket spännande och roliga saker under den här tiden så har fokuset ändå alltid varit på Gud. Han har alltid varit med oss, oberoende om vi gungar ut över stup eller berättar om Jesus för stadens ungdomar så är Han med. Jag tror att många här på skolan har lärt sig att man alltid kan lita på Gud och samtidigt fått uppleva vad det betyder i praktiken att göra det. I alla fall har jag gjort det!"

# Hälsningar från Filippinerna

**William Grönlund är medlem i Missionskyrkan i Sundom och aktiv i ungdomsarbetet där. William går också i LedarAkademin, men är för tillfället på missionsresa i Filippinerna.**

“Jag håller på att göra en **DTS** med **YWAM COS**, alltså en *Discipleship Training School* med *Youth With A Mission* i Colorado Springs, Amerika. Utbildningen innehåller en missionsresa i Filippinerna som vi är på just nu - vi är utanför huvudstaden Manila och kommer att flytta oss till Mindoro som är en av öarna här. Hittills har vi jobbat med lokala kyrkor och YWAM-basen i Filippinerna, och vi har evangeliserat på gatorna, i fångelser och lite över allt! Vi har också hållit på med praktiska saker som matutdelning och gatustädning.

På ett av våra matutdelningsprogram fick vår ledare **Andrew** en vision om att vi skulle gå in i en sjuk mans hus och på något sätt be för honom. Efter en stund kom en person från kyrkan vi jobbade med och berättade att det fanns en man som var väldigt sjuk, och som vi skulle komma och be för. Vi blev såklart välkomnade till hans hem, och så bad vi för honom. Hans knän, som hade problem, blev helade! Mannen, som hette **Lito**, berättade sedan att han hade sett oss tidigare och att han visste att vi skulle komma och be för honom. Prisa Gud!"



*William skriver till oss från Filippinerna där han deltar i en missionsresa.*



# Återkoppling från sommarkonferensen

I somras samlades vi åter till vår traditionella sommarkonferens, denna gång i Borgå. Ca 140 personer hade anmält sig till konferensen, men en del var bara med på valda delar. 27 personer svarade på utvärderingsenkäten.

**SOMMARKONFERENSEN** Alla som svarade på enkäten ansåg att de praktiska arrangeman- gen förlöpte väl under kon- ferensen, och hela 63% gav högsta betyg. Barn-, tweens- och ungdomsprogrammen fick också de höga betyg.

- Tusen tack till er alla som planerat och gjort så mycket före, under och efter konferensen! Gud välsigne och löne er, skriver en av personerna som svarat på enkäten.

- Ni har gjort ett toppenfint jobb! Det fanns intressant pro- gram och många bra talare och predikningar. Många människor fick bli välsignade, berörda och utrustade av Gud.

- Fint att barnen fick synas i konferensen!!

- Jag hoppas att ni ordnar konferens på nytt igen i Borgå! Det skulle vara roligt ifall män- niskor från Österbotten samt övriga församlingar i Svenskfin- land också skulle komma till en så lyckad konferens.

En deltagare lyfte fram att det var bra att det på årets konfe- rens fanns ett missionsmöte, och att det behövs gedigen un- dervisning för att motivera mis- sion utanför landets gränser.

- Vilka principer har vi för mission? Vilken målinriktning? frågar sig deltagaren.

Även de lekfulla och roliga inledningarna under mötena

32



fick beröm, samt den fantas- tiska lovsången.

- Mycket bra med en kon- ferenskör som tillsammans med lovsångsteamet hade stor betydelse för den andliga upp- levelsen av konferensen.

- Ljud och skärmtexter fungerade PERFEKT och "man- nen från Vasa" borde bokas re- dan nu till nästa års konferens, skriver en deltagare.

En annan önskade mera ledd

bön för bl.a. aktuella kriser, vår nation och FMU i samband med lovsången.

Nästan 80 % av personerna som svarade på enkäten ansåg att konferensen motsvarade de förväntningar de haft, och majoriteten tyckte att de fick med sig väggkost som de kan använda i sin vardag i större eller mindre grad.

En person tyckte att det

skulle ha varit bättre med bara en huvudtalare, och konstatera att vissa seminariegrupper blir väldigt små när man har så många alternativ.

- Med valbara seminarier missar man mycket då man måste välja bort. Seminarie-tanken är bra, men vore det bättre att ha några samlingar som är till för alla? Kanske en paneldiskussion med inbjudna? skriver en annan.

Bland förbättringsförslagen fanns ett konferenskansli dit man kan vända sig med frågor om bl.a. seminarier, samt tillräckligt med utrymme för allmänt umgänge mellan mötena. En person förde fram tankar kring vad som händer då mötena är slut, och önskade i det här skedet mera tid och ro eftersom det är en viktig stund för många.

I utvärderingen föreslogs också en konferensbuss som skulle underlätta deltagandet för dem som bor längre bort.

- Om årskonferensen ordnas av en liten lokal församling och deltagarna är från de närmaste omgivande församlingarna från olika samfund är det kanske dags att tänka om? skriver en deltagare och undrar om årskonferensen inte är så viktig för församlingarna runtom i landet.

De flesta som svarat på enkäten är eniga om att årsmötet inte behöver vara en del av sommarkonferensen. Gällande tidpunkten tyckte 63% att den var mycket lämplig, medan ungefär en tredjedel hade önskat en annan tidpunkt.

Majoriteten av de som svarade hade deltagit i sommarkonferensen fler än 10 gånger, och en nästan en femtedel 1-5 gånger. Av de kvarvarande hade hälften deltagit 6-10 gånger, medan hälften deltog för första gången.

Alla i konferensteamet vid Missionskyrkan i Borgå är glada och tacksamma över att ha kunnat arrangera ett så pass stort evenemang i Östnyland. Visst var det några intensiva veckor och dagar i maj och juni. I gengäld gav det ändå så mycket att få möta alla deltagare samt att få landa i att allting fungerade bra. Och samarbetet med Borgå stad vad gäller utrymmena och konferensmaten fungerade perfekt.



Mer aktuell info hittar du på [www.mkf.fi](http://www.mkf.fi)!

## Kallelse till **extra möte** 16.11.2024 i Tammerfors

Kallelse till extra möte för **Missionskyrkan i Finland & Fria Missionsförbundet r.f.**s medlemmar lördagen den **16 november 2024 kl 10.15 – 14.30** vid **Teopolis**, Sairaalkatu 5-7, Tammerfors. Röstberättigade vid samfundets årsmöten är enligt de siffror som gällde 31.12 2023.

### **Missionskyrkan i Finland**

- varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigt ombud för varje påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte flera än tolv (12) (dock inte styrelsens ledamöter eller pastorer / missionärer vilka ha rösträtt enligt p. 2 och p. 3)
- styrelsens ledamöter samt samfundsledaren
- av samfundet ordinerade pastorer och avskilda missionärer i anställningsförhållande 31.12 2023

### **Fria Missionsförbundet r.f.**

- till förbundets ombudsmöten äger varje medlemsförening rätt att sända ett befullmäktigt ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar, dock inte flera än tolv (12). Medlemsförening med tio medlemmar eller mindre för representeras med två (2) ombud. Valbar till ombud är endast den som är medlem av förening som tillhör förbundet
- styrelsens ledamöter samt missionsledaren
- social förening eller stiftelse företräds av ett befullmäktigt ombud (1)





*“Församlingsutveckling handlar om att ta reda på varje enskild församlings syfte. Gud vill föra oss in i arbetsrummet, inte till kopiatorrummet” säger Kjell Birkeland, församlingsrådgivare i Missionskyrkan i Norge.*



# Missionskyrkan i Finlands Höstinsamling 2024

*Kom med  
och satsa en  
dagsinkomst på  
framtiden!*



## LOKALFÖRSAMLINGENS LIVSKRAFT & VITALITET

Församlingsutveckling handlar inte primärt om strategier eller verksamhet. Det handlar om förnyelse, omvändelse och bön. Den livskraft alla församlingar behöver är centrerad i Jesu budskap och mission, dvs i evangeliet.

Livskraft och vitalitet är en rörelse och en kraft som kommer från Guds Helige Ande. Att få se livskraftiga och vitala församlingar växa fram kräver målmedvetet teamarbete, ett gott ledarskap och goda relationer.

Tillsammans kan vi hjälpa varandra att ta nya steg där vi identifierar både styrkor och utmaningar och där vi utmanas att bli mer utåtriktade och relevanta för det lokala samhället. Missionskyrkan i Finlands höstinsamling 2024 är riktad till att stödja denna gemensamma satsning. Gud välsigne din gåva och din församling!

### Missionskyrkan i Finland

Bankkonto: FI57 4055 1020 2570 71, ref 71110

Mobile Pay: nummer 55058, skriv "Höstinsamling 2024" i meddelandefältet



Julen är snart runt hörnet... :)

## ADVENTSKRYSS - PÅ VÄG - 2024

1	2		3		4	5		6		7		8	9	10
11			12				13		A			14		
15		16						H		17				
	18			19							20	21	22	
			23					24						
25				26			27							
28			29	30			31		32		33			34
35						36		37						
			38		39		40				41	42	43	
							44							
								45						



Copyright Seth Jacobson 2024

### VÅGRÄTA →

- V 1 "Björkarnas stad" - även i vinterskrud
- V 4 Patricia Morrison (basgitarrist)
- V 6 Vad var det jul-herdarna höll om natten ute på ängen?
- V 8 Sven Magnus Swenson (bankir)
- V 11 Nina Ijäs (filmklippare)
- V 12 ORD FRÅN BILDEN (nr 1 av 2) eller schysst, käck, prima
- V 14 Bra eller mums eller snask
- V 15 Huvudstad. Hette Christiania ännu för 100 år sedan
- V 17 ORD FRÅN BILDEN (nr 2 av 2) eller en stundande högtid
- V 18 Otvetydigt, självklart, evident eller bara fint väder
- V 20 Annat ord för förnäm, utsökt, äkta, renhjärtad
- V 23 Sågs vara en fattig kroppsdel
- V 24 Skrev Blott en dag och tusen andra alster. Flicknamnet
- V 25 Född på engelska
- V 26 Annat ord för adept, gesäll, lärling eller studerande
- V 28 Eskil Nord (jurist)
- V 29 Dagar kort
- V 31 Annat ord för furnerat, överlämnat, presterat
- V 35 Fiskeredskap eller dataterm
- V 37 Michael Imperioli (skådespelare)
- V 38 Självstyrt finskt örke

### LODRÄTA ↓

- L 1 Etta i Italien eller en Fiatmodell
- L 2 Kallas en som reser ut med de goda nyheterna
- L 3 Finlands sydvästra skärgårdsområde
- L 4 Många sådana sjungs i kyrkor och bönehus
- L 5 Magnus Samuelsson (lantbrukare)
- L 6 Viola Gråsten (textilkonstnär)
- L 7 Vad var Augustus vid tiden då Jesus föddes
- L 8 Sofia Oksanen (författare)
- L 9 Martin Timell (snickare)
- L 10 Till DET skyndade sig jul-herdarna från ängen
- L 13 I det landet ligger Betlehem
- L 14 En Andens frukt och änglalöfte den första julen
- L 16 Leila Ouahabi (fotbollsspelare)
- L 19 Kristian Riesbeck (forskare)
- L 21 Dina Eastwood (journalist)
- L 22 Efraim Långstrump (kapten)
- L 25 Has eller nedre extremitet
- L 27 Frågeord om person. Förr sa man "ho"
- L 30 Vilka förundrades över jul-herdarnas berättelse?
- L 32 Romersk åtta
- L 33 Musikstil eller ytterplagg





## MVV2425

**VISION:** "Vår dröm och mission är att skapa en välkomnande plats där ungdomar i olika åldrar från olika platser tillsammans får lära känna Gud på djupet. Vi vill möta varandra där vi är och gemensamt fira nyår med Jesus i centrum av allt!"



## Vill du gå på bibelskola?

**Det finns många bibelskolor** att välja mellan om man vill spendera några månader eller ett år. FMU har valt att samarbeta med och föra fram **Apg29**. Apg29 är en Bibel-, lärjunga-, ledarskola som fick sin idé från **Lärjungaskolan** i Borgå som Missionsförbundet hade tidigare. **Krister Gunnarsson** som gick lärjungaskolan i Borgå startade Apg29 2004 med en skola i Ecuador. Idén med skolan är att formas till en Jesu lärjunge och att forma andra.

I tron att Gud är densamme idag som när den första kyrkan bildades. Tanken är att avsätta en termin för att helhjärtat ge Gud chansen att vara Gud. Man gör det genom att leva efter de principer den första församlingen hade och som vi läser om i Apostlagärningarnas första del.

**Är du intresserad av att gå en skola? Nästa är i Chile våren 2025. Få mer info och anmäl dig via hemsidan: [equemenia.se/apg29](http://equemenia.se/apg29)**